
Het effect van roddelen op de gemeenschap

Door de nobele grote geleerde shaykh Mohammed bin Saalih al-'Othaymien

Bron: http://www.ibnothaimen.com/all/khotab/article_632.shtml

O dienaren van Allah; vrees Allah ta 'aalaa en reflecteer over wat er in het Boek en de Soennah staat betreffende het eren van de rechten van de mensheid. De Profeet -sallallahoe 'alayhi wa sallam- zei tijdens zijn toespraak op de dag van 'Arafah -en dit was de grootste bijeenkomst van de moslims-:

« إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. »

**“Waarlijk jullie bloed, rijkdom en eer is heilig tussen jullie net zoals deze dag heilig is.
Net zoals deze maand van jullie heilig is en jullie land heilig is.”**

En zeker, wat wijdverspreid is onder de mensen, zijn twee grote ziekten. En deze zijn in de ogen van de mensen makkelijk en klein.

Één hiervan is roddelen. Een man zal zijn broeder noemen met iets wat hij haat dat er over hem gezegd wordt. Zoals [iets over] zijn manieren, uiterlijk, woorden of daden, of omgang met de mensen. Je zult zien dat een persoon die over de dienaren roddelt, wanneer hij in een bijeenkomst zit, dat het meest belangrijke voor hem is, dat hij de fouten van zijn broeders openbaart of de fouten ontbloot van de mensen. Alsof hij alleen aangesteld is om fouten te verspreiden of fouten na te gaan van de moslims.

Deze miskien (zielig persoon) moet weten dat degene die de fouten van zijn broeders volgt, Allah zijn fouten zal volgen. Als Allah dit doet (zijn fouten volgen) dan betekent dit dat de fouten bekend zullen worden [bij de mensen], ook al vinden deze plaats in zijn eigen huis. En zij moeten weten dat wie zichzelf de positie geeft om fouten van de mensen bekend te maken, Allah zal dan voor iemand zorgen die naar zijn fouten zoekt en [deze] verspreidt.

Als deze persoon, die de tekortkomingen van mensen verspreidt, als hij naar zichzelf kijkt, dan ziet hij dat hij meer fouten heeft dan anderen. En [dat hij] de slechtste van hen is wat betreft manieren en het minst betrouwbaar is van hen. En als zijn enige tekortkoming is dat hij zijn scherpe tong loslaat op de dienaren van Allah, dan is dit voldoende voor hem [als zonde].

Deze persoon, die zijn tong loslaat op de dienaren van Allah, hij is een ramp voor zichzelf en degenen die met hem zitten.

- Voor zichzelf; omdat hij tot slechtheid en overtreding gedreven is.
- En voor degenen die met hem zitten; als zij hem niet tegenhouden dan delen zij mee aan zijn zonde!

O moslims! Allah -tabaraka wa ta'ala- heeft het verboden dat jij roddelt. Dus pas op voor roddel! Pas op voor roddel! Pas op voor roddel! Want waarlijk het is het eten van het vlees van mensen! Allah vergelijkt roddelen met een voorbeeld dat de slechtheid weergeeft; het eten van het vlees van de dode broeder. Is er iets verschrikkelijker of verachtelijker dan iemand die het lijk van zijn broeder neemt, er stukken van snijdt, en het opeet? Kun je je voorstellen dat iemand dit doet? Alleen degene die roddelt, die is hiertoe in staat!

Allah zegt in de qor-aan:

﴿ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾

{En roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Je zou het haten en vrees Allah.}

[al-Hodjoraat(49): 12]

En in een overlevering staat vermeld dat die persoon bestraft zal worden op de Dag des Opstanding. En het lijk van zijn broeder zal naar hem gebracht worden. Hij wordt gedwongen om ervan te eten en er zal gezegd worden:

« كله ميتا كما أكلته حيا. »

“Eet hem nu hij dood is zoals jij dat ook deed toen hij leefde!”

O moslims! het roddelen is iets heel ernstigs en een groot gevaar. En als jij de uitspraak die jij doet -waarin jij roddelt over jouw broeder- als jij dit zou mengen met de zee, dan zou de kleur van de zee veranderen. Dus vrees Allah o moslims. In een hadith liep de Profeet -sallallaaho alayhi wa sallam- langs mensen en zij hadden nagels van koper. En deze mensen krabden zichzelf ermee op hun borst en gezicht. En de Profeet -sallallahoe alayhi wa sallam- zei:

« يا جبريل من هؤلاء »

قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. »

“O djibriel! Wie zijn deze [mensen]?” Hij (djibriel –alayhie salaam-) zei: **“Dit zijn degenen die het vlees van de mensen eten (roddelen) en hun eer aantasten.”**

En sommige mensen die beproefd worden door roddelaars te zijn, als jij hen adviseert, dan zeggen zij dat zij geen leugen vertellen en alleen iets wat waar is.

Toen de Profeet -sallallahoe alayhi wa sallam- gevraagd werd over roddelen zei hij -sallallaahoe alayhi wa sallam-:

« الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول
قال إن كان فيه ما نقول فقد اغتبتته وإن لم يكن فيه ما نقول فقد بهته. »

“Roddelen is hetgeen zeggen over je broeder wat hij haat.” Zij vroegen toen: ‘O rasoelallah, wat zeg je dan als hetgeen ik zeg over mijn broeder ook zo is? Hij zei: **“Als jij iets zegt wat waar is dan heb je over hem geroddeld en als het iets is dat niet waar is, dan is het lasteren.”** Dit is laster! Betekenend dat je roddels met leugens mengt.

En Vandaag de dag spreken de meeste mensen over zaken, betreffende hun broeders, waar zij geen kennis van hebben. En als je vraagt of zij dit zelf hebben gezien, dan zegt hij : 'Nee, ik heb dit niet gezien.' Het is een bekend feit dat hij hierover ondervraagd wordt op de Dag Des Oordeels. Vreest zo'n persoon Allah niet? Weet hij niet dat hij geen enkel woord uit, behalve dat er een waker (engel) over is die dit opschrijft? Weet hij niet dat hij verantwoording moet afleggen voor elke uitspraak die hij doet?

En ik vraag aan de persoon die beproefd is met roddelen; zou je willen dat mensen jouw eer aantasten en over jou roddelen? Het antwoord zal zijn: nee, ik zou dit nooit willen. Vraag dan aan hem: wanneer jij niet wenst dat mensen jouw eer aantasten, waarom tast je andere mensen hun eer wel aan? Ben je niet bang dat Allah jou openbaart en vernedert in dit leven, voordat hij jou ten schande brengt in het hiernamaals?

O moslims! het roddelen over jouw broeders is het schenken van jouw goede daden aan hen. Want als zij jou niet vergeven in de doenya, dan nemen zij van jouw goede daden. En als jij geen goede daden meer hebt, dan krijg jij hun slechte daden. En daarna word je in het helle vuur geworpen. Vrees Allah o moslims. En wees bezig met je eigen fouten in plaats van de fouten van de mensen.

Daarom, als jij waarachtig bent in jouw oprechtheid, het willen adviseren en de fouten van je broeder wil rechtzetten dan moet je zijn fouten niet openbaren en verspreiden. Maar moet je, als je bij hem een fout ziet, in het geheim advies geven tussen jullie tweeën. Zodat je tot degenen hoort die in het geheim adviseren en niet tot degenen die anderen ten schande zetten. O mensen, het roddelen is een groot kwaad en wanneer dit vermeerdert, vermeederen de zonden en de slechte sporen die het achterlaat ook.