
Hij kent de regelgeving maar kan het bewijs niet brengen?

Door de nobele shaykh 'Abdellah bin 'Abderrahiem al-Boekhaarie

Bron: <http://ar.miraath.net/fatwah/5426>

Hij (de vraagsteller) zei: “*Degene die een hokm (regelgeving) kent die goedheid bevat voor de mensen, maar hij kan zich de bewijzen ervoor vanuit het Boek en de Soennah niet herinneren, kan hij de mensen wijzen op deze regelgeving?*”

Hoe dan ook, het verduidelijken van de waarheid aan de schepping moet gebeuren met kennis en rechtvaardigheid. Allaah -de Machtige en Majestueuze- zei:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

{En volg niet datgene waarvan je geen kennis hebt. Voorwaar! Het gehoor, het zicht en het hart; elk van deze zul jij over ondergevraagd worden.}

[Soerah al-Israa' (17): 36]

Wanneer je spreekt, spreek dan met kennis. En anders, wees stil met geduld. Wanneer jij een fout ziet, maar je bent het bewijs ertegen vergeten, dan rust er geen zonde op jou om het te verduidelijken op de beste manier. En dat jij het bewijs brengt is verplicht.

“Kennis is: Allaah heeft gezegd, Zijn Boodschapper heeft gezegd de Metgezellen hebben gezegd - zij zijn de bezitters van kennis.”

Duidelijk? Na'am.

Jammer genoeg, veel mensen en studenten; het doel van hun kennis en het resultaat van hun verkrijging van kennis is: “Foelaan (die en die) zei,” dat is het! Er is geen twijfel dat de uitspraken van de geleerden hun gewicht hebben in de gezuiverde Islamitische Wetgeving, gezien zij de ware richters van de mensen naar de Leiding zijn. Maar het is verplicht dat jij de bron kent van die geleerde wanneer hij iets zegt. Je stopt niet enkel bij “Foelaan heeft gezegd.” Duidelijk?

Dus leer en voed julliezelf op met de juiste kennis! Dit is een crisis van juiste kennis! De shoebah (twijfels, misvattingen) zijn er veel! Degenen die dingen onduidelijk maken voor de mensen zijn er veel! En degenen die al-Moetashaabih (het onduidelijke) verkiezen en al-Moehkam (het duidelijke) verlaten, om de mensen te beliegen en te misleiden, zijn er veel en toevlucht wordt gezocht bij Allaah!