



“WAT IS DE REGELGEVING OVER HET BEZOEKEN VAN FAMILIE EN VRIENDEN TIJDENS ‘IED EN WIE HEEFT PRIORITEIT?”

DOOR SHAYKH AL-'ALLAAMAH
MOHAMMED BIN HAADIE AL-MADKHALIE
(HAFIDAHOE ALLAAH)

Vraag:

Wat is de regelgeving met betrekking tot het speciëren van het bezoeken van familie en vrienden tijdens de dag van *'ied*?

Antwoord:

Dit is een goede daad en aan de familieleden wordt prioriteit gegeven in het bezoeken omdat zij dichterbij zijn. Dus zij krijgen prioriteit boven anderen. Je zou met hen moeten beginnen en daarna anderen. Dit is wat nodig is, dat een persoon begint met wie het dichtst bij hem is vanwege hun rechten op hem [die] benadrukt worden boven anderen.

Hij moet dan goed zijn jegens hen en als hij dan tijd over heeft kan hij zijn broeders bezoeken. Als dit gebeurt is dat goed. En zo niet, dan is het aan de algemene mensen omelkaar te ontmoeten op de plekken van het gebed. Zo ook *de masaajid* [moskeeën] tijdens de vijf gebeden. Dit kan gebeuren *walhamdoelillaah*, dit is voldoende en het is geen voorwaarde voor jou om naar hun huizen te gaan. Maar dit is een gewoonte geworden, en deze gewoonte is niet tegenstrijdig aan de religie en zij beweren niet dat dit een aanbedding is. Maar omdat dit een dag van verheuging en blijdschap is, is hier niets mis mee. En Allaah is alwetend.

BRON: [HTTP://WWW.SAHAB.NET/FORUMS/INDEX.PHP?SHOWTOPIC=122458](http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=122458)

