

De plicht van de moslim ten opzichte van de fouten van zijn broeders

Shaykh 'Abdes-Salaam ibn Boerdjis Aal 'Abdil-Kariem

- moge Allaah hem genadig zijn -



Wie door Allaah geleid wordt; niemand kan hem doen dwalen. En wie Allaah doet dwalen; niemand kan hem leiden. En ik getuig dat niets en niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah. Hij alleen, zonder enige deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. Moge Allaah zijn rang verheffen en die van zijn familie en metgezellen, en hen veelvuldig vrede schenken tot aan de Dag des Oordeels.

Vervolgens:

O gelovigen! Vrees Allaah -'azza wa djalla- vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet behalve als moslims. O dienaren van Allaah! Voorwaar, de broederschap in de religie van Allaah -'azza wa jalla- is een sterke band tussen de gelovigen. Zij zijn broeders in de religie van Allaah -'azza wa jalla-. Dit geloof verzamelt hen, dus ontmoeten zij elkaar omwille hiervan en verenigen zij zich onder het vaandel ervan. Zij zijn broeders, ook al zijn hun lichamen gescheiden, verschillen hun plaatsen en verschillen hun huidskleuren. De gelovige wenst voor zijn gelovige broeder wat hij voor zichzelf wenst. Hoe zou het niet zo zijn, terwijl Allaah -'azza wa djalla- jouw moslimbroeder dezelfde positie heeft gegeven als aan jou. Allaah -'azza wa djalla- heeft gezegd:

﴿ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾

{En belaster julliezelf niet.}

[al-Hojoraat(49): 11]

Oftewel: [belaster] jullie broeders [niet]. Voorwaar, deze band tussen de gelovigen is een band waarmee Allaah ons heeft begunstigd en die Hij ons heeft geschonken. Voorzeker, Allaah heeft de gelovigen begunstigd met deze geloofsbroederschap, en Hij heeft hen hieraan herinnerd.

﴿ وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾

{En gedenk de gunst van Allaah op jullie, toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden.}

[aal-'Imraan(3): 103]

Voorwaar, de zwakte begon zich niet te verspreiden tussen de moslims, behalve ten gevolge van de verwaarlozing van de rechten van deze broederschap en de zwakte in het nakomen van wat Allaah -'azza wa djalla- verplicht heeft hieromtrent. De kracht van de gelovigen is er alleen met het geloof, en het geloof is er alleen met haar stevigste houvast. En dit is de liefde en de haat omwille van Allaah. En voorwaar, sommige moslims -moge Allaah hen leiden- nemen geen genoegen met de verwaarlozing van de rechten van deze geloofsbroederschap, maar zij voegen hier nog een duidelijke zonde aan toe; het toebrengen van schade aan zijn moslimbroeders, ongeacht met welke soort schade. Weten zij, en degenen die net als hen zijn dan niet dat de onschendbaarheid van de gelovigen bij Allaah -'azza wa jalla- enorm is?!

Ibn 'Omar zag de Ka'bah en zei:

**"Hoe geweldig ben jij, en hoe geweldig is jouw onschendbaarheid!
En zeker, de gelovige heeft bij Allaah een grotere onschendbaarheid dan jij!"**

En omwille van deze onschendbaarheid, wordt Allaah zeer boos wanneer zijn gelovige dienaar of dienaars wordt geschaad zonder enig recht. Hij -'azza wa djalla- heeft gezegd:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَتَنًا وَبُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾

**{En degenen die de gelovige mannen en de gelovige vrouwen schaden,
zonder dat zij iets [slechts] hebben verricht:
voorzeker, zij hebben laster en een duidelijke zonde op zich geladen.}**

[al-Ahzaab(33): 58]

Zij dragen op hun schouders laster, wat de grote leugen is. En zij dragen op hun schouders de duidelijke zonde; oftewel de klaarblijkelijke en duidelijke [zonde] waarbij de mens geen excuus heeft in het verrichten ervan. Dus zij hebben de rechten van Allaah -'azza wa djalla- in het bewaren van de geloofsbroederschap verloren doen gaan en zij hebben de onschendbare zaken van Allaah -'azza wa djalla- geschonden door het toebrengen van schade aan hun moslimbroeders. En de Profeet -'alayhi assalaatou wa salaam- zegt:

« لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. »

“Er is [in de islam] geen schade noch veroorzaking van schade.”

Dus indien de moslim geen goedheid van jou krijgt, hou dan tenminste jouw schade weg van hem. Voorwaar, de manieren waarop er schade berokkend wordt aan de moslims, verspreiden en vermeerderen zich, en raken beetje bij beetje verspreid. Elke dag komt er een schadetoedracht aan de moslims naar buiten, wat veroorzaakt wordt door sommigen die zich toeschrijven aan het geloof en de broederschap in de religie. Tot de grootste schade behoort de beschadiging van de gelovige door hem te beschuldigen en toe te schrijven aan hem wat hem ten schande brengt voor de mensen, met valsheid en leugens. Het is authentiek overgeleverd van aboe ad-Dardaa -moge Allaah tevreden zijn met hem- dat hij zei:

"Elke persoon die over een moslim een woord laat verspreiden waarvan hij onschuldig is, om hem daarmee ten schande te brengen, dan is het een recht op Allaah om hem daarmee te bestraffen in het Hellevuur totdat hij verwezenlijkt wat hij gezegd heeft."

Dit is overgeleverd door aboe ash-Shaykh met een authentieke keten van aboe ad-Dardaa -moge Allaah tevreden zijn met hem-.

Dus het in grote mate schenden van de eer van de moslims, met name de geleerden of studenten van kennis onder hen, door wat te verzinnen, te liegen en hen valselijk te beschuldigen; dit is wat de rechten van broederschap, die authentiek vastgelegd zijn door islamitische wetgeving, tegengaat. En dit is een duidelijke overschrijding van de grenzen van Allaah en van Zijn verboden -tabaaraka wa ta'aalaa-. Dus het makkelijk omgaan met deze zaak is een onvergeeflijke misdaad, totdat de gelovige hier berouw voor toont en terugkeert naar Allaah -soebhaanahoe wa ta'aalaa-.

En degene die met het zondige woord spreekt over een geleerde, een student van kennis, een moslim of een moslima, is gelijk aan degene die het overlevert en verspreidt zonder nauwkeurig onderzoek. Zoals de leider der gelovigen 'Ali ibn Abi Taalib -moge Allaah tevreden zijn met hem- zei, zoals Aboe ash-Shaykh van hem heeft overgeleverd met een authentieke keten:

"Degene die een vals woord zegt en degene die haar touw verlengt (het verspreidt), zijn gelijk in zonde."

En van de manieren waarop de gelovigen geschaad worden is hetgeen plaatsvindt bij sommigen, van het zich bezighouden met het opnoemen van hun tekortkomingen, het volgen van hun misstappen en het te verspreiden tussen de mensen. Dit behoort tot de grote misdaden waarvoor de Profeet -'alayhi assalaatue wa salaam- heeft gewaarschuwd. En de selef vermeden dit en waarschuwden ervoor. Waarlijk, één van de metgezellen -moge Allaah tevreden zijn met hem- heeft gezegd:

"Er werd ons verteld dat de mensen met de meeste zonden, degenen zijn die de meeste tijd spenderen in het opnoemen van de fouten van de mensen."

Ja. Voorwaar, degenen die hun tijd spenderen in het opnoemen van de fouten van hun moslimbroeders; hun zorg is slechts hun eer te schenden en hun fouten na te jagen. Allaah -'azza wa djalla- heeft plannen gemaakt tegen hen door hen zich bezig te laten houden met de fouten van de mensen in plaats van hun eigen fouten. En dat is het teken van de Toorn van Allaah -soebhaanahoe wa ta'aalaa- op hen. Zoals Bakr ibn 'Abdillaah al-Mozanie heeft gezegd:

"Wanneer je een man ziet die zichzelf heeft aangesteld om de fouten van de mensen [bij te houden], terwijl hij zijn eigen tekortkomingen vergeten is, weet dan dat er plannen tegen hem zijn gemaakt."

En wanneer Allaah -'azza wa djalla- plannen heeft gemaakt tegen hem, dan zal hij waarlijk rondwalen in de valleien van dwaling. En de duivel zal zich isoleren met hem, waardoor hij hem zal leiden naar zijn eigen vernietiging in haar dieptes. En daarom heeft de Profeet -sallallaahoe 'alayhie wa sallam- hen gewaarschuwd in zijn uitspraak:

« يُبْصِرُ أَحَدَكُمْ الْقَدَى فِي عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الْجُدْعَ مُعْتَرِضًا فِي عَيْنِهِ. »

“Één van jullie ziet al-qadhaa (een vuiltje) in het oog van zijn broeder, terwijl hij de stam die dwars in zijn eigen oog zit vergeet.”

Deze mensen hebben een door de duivel bewogen vermogen in het najagen van de fouten en het ontdekken ervan, totdat zij zelfs iets kleins zien, dat enkel gezien wordt met de microscoop of iets dergelijks, en dit is waar de Profeet -sallallaahoe 'alayhi wa sallam- naar verwees in zijn uitspraak: **"Één van jullie ziet al-qadhaa (een vuiltje) in het oog van zijn broeder..."** En al-qadhaa is zoals een haartje of iets dergelijks, wanneer het terechtkomt in het oog. Allaah -'azza wa djalla- bestrafte hem met een strenge bestraffing doordat Hij hem afleidde met het opvolgen van deze fouten en hem zijn eigen fouten, die zeer groot zijn zoals de stam van een palmboom, deed vergeten. Zodat het plan van Allaah betreft hem gerechtvaardigd is. Waardoor hij voor Allaah komt te staan zonder dat hij berouw heeft getoond voor deze zonde en zonder er vergiffenis voor te hebben gevraagd.

Dus o moslims! Vrees Allaah -'azza wa djalla- in de broederschap van de religie, en weet dat dit behoort tot de grootste gunsten van Allaah -'azza wa djalla- op jullie. En weet dat de bevestiging ervan in het Boek van Allaah en de soennah van de Boodschapper van Allaah -sallallaahoe 'alayhi wa sallam- van de meest duidelijke zaken is geworden bij de algemene moslims. Iedereen die het Boek en de soennah leest, en iedereen die luistert naar de teksten van het Boek en de soennah omtrent dit onderwerp, dan wordt het duidelijk voor hem dat het liefhebben omwille van Allaah en de islamitische broederschap een grote band en een groot fundament is in de wetgeving van Allaah -soebhaanahoe wa ta'aalaa-. Dus dit fundament mag niet worden verwijderd door speculatieve zaken en door leugenachtige en verdorven veronderstellingen. Behalve wiens harten Allaah heeft verzegeld en over wiens ogen Hij een bedekking heeft geplaatst, waardoor zij niet worden geleid met de leiding van Allaah -'azza wa djalla-. Echter worden zij geleid met de openbaring van de duivel -moge Allaah ons en jullie hier toevlucht tegen schenken-.

[de shaykh sluit het eerste deel van de khotbah af met enkele smeekbedes]

Voorwaar, de positie van de moslim tegenover de fouten die zijn moslimbroeder maakt, is duidelijk in het Boek van Allaah -'azza wa djalla- en duidelijk in de soennah van de uitverkorene -sallallaahoe 'alayhi wa sallam-. Indien de moslim een zonde verricht, dan is het verbergen van zijn fout prijzenswaardig en iets dat bevolen is vanuit het perspectief van istihbaab (wenselijkheid of aanbeveling) en benadrukking. En voorwaar, de gelovigen zijn degenen die [de fouten] verbergen en de hypocrieten zijn degenen die onthullen. Zoals imaam al-Foedayl ibn 'Iyaad -moge Allaah tevreden zijn met hem en hem genadig zijn- heeft gezegd:

"Voorwaar, al-faahishah (kwaad, grote zonde) verspreidt zich tussen de mensen, totdat wanneer het komt bij de vromen, zij de verbergers ervan zijn."

Zo waren de selef, moge Allaah tevreden zijn met hen; zij verborgen en sloten hetgeen af van wat er werd overgeleverd betreft een moslim van hetgeen hem tot schande brengt in de ongehoorzaamheid aan Allaah -'azza wa djalla-. Zodat de duivel geen hulp is tegen jullie broeder, waardoor hij zich isoleert met hem en met hem ronddwaalt in elke vallei van de valleien van dwaling. En wat betreft de moslim die in een fout terechtkomt die te maken heeft met de wetgeving van Allaah -'azza wa djalla-, dan is het bevolen om deze fout te weerleggen, op de wijze waarop Allaah -soebhaanahoe wa ta'aalaa- heeft bevolen. Dus de weerlegging dient niet te gebeuren voor zelfsucces, noch voor zelfoverwinning. Echter dient de weerlegging te gebeuren met genade voor degene die wordt weerlegd, totdat de waarheid voor hem duidelijk wordt. En ook dient het te gebeuren met genade voor de mensen, zodat de waarheid niet vermengd wordt met de valsheid, waardoor zij gaan dwalen. Dit is dus het doel van de weerleggingen door de mensen van kennis. Dus houden zij zich aan dit doel en nemen het mee in elke weerlegging die zij doen. Maar dat de weerleggingen uitnodigen naar haat, afkeer en vijandigheid, niet resulteren in verbetering van de fouten en slechts vermeerderen in opsplitsing; dan behoort dit tot datgene wat de mensen van kennis niet prijzen en waar zij niet tevreden mee zijn tussen ahl as-soennah wal-djamaa'ah.

Vrees dus Allaah -ta'aalaa- o dienaren van Allaah! En bescherm deze fundamenten waarop jullie selef (voorgangers) zich bevonden - moge Allaah tevreden zijn met hen -. Zij hebben verwezenlijkt, van het uitnodigen naar Allaah -'azza wa djalla- en het verspreiden van kennis, wat geen ander heeft verwezenlijkt en waarmee geen ander gelukkig is geweest.

[De shaykh sluit af met smeekbedes]