

“MOGEN WE 31 DAGEN VASTEN?”

DOOR SHAYKH AL-'ALLAAMAH

ABDEL'AZIEZ BIN BAAZ

(RAHIMAHOE ALLAAH)

Vraag:

Als we onze vasten begonnen in het Koninkrijk van Saoedi-Arabië, dan reisden we af naar ons land in Oost-Azië tijdens de maand *Ramadan*, waar de islamitische *Hijri* maand een dag later is, moeten we dan 31 dagen vasten?

Antwoord:

Als jullie in Saoedi-Arabië of een ander land hebben gevast, dan vasten jullie de rest van de maand in jullie eigen land of een andere plaats. Dan is het verbreken van het vasten met hen (*in het laatste land*), zelfs als dat meer is dan 30 dagen. Dit is te wijten aan de uitspraak van de Profeet *-sallallahu alaihi wassallam-*: Het Vasten is de dag dat jullie (*allen*) vasten en het verbreken van het Vasten is de dag wanneer jullie het Vasten verbreken. [*at-Thirmidhi #697*] Echter, als jullie 29 dagen niet volledig hebben gevast moeten jullie [*het aantal vastendagen*] vervolledigen. Dit komt omdat een maand minstens 29 dagen bevat.

BRON: FATAWA ISLAMIYAH, 2/234