

Mag ik fataawaa geven?

Door de Nobele Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Bron: www.af.org.sa

Vraag:

Het kan zijn dat ik gevraagd wordt om een fatwa en ik weet van mezelf dat ik niet bevoegd ben om een fatwa te geven. Ik heb echter wel kennis over bepaalde islamitische zaken. En ik bezit de fataawaa van Shaykh al-Islam, de fataawaa van Ladjnah ad-daaimah en zo ook de fataawaa van sommige (andere) geleerden. Is het voor mij toegestaan om een fatwa te geven die uit deze boeken wordt gehaald? Geef ons profijt barakallaahoe feekoem.

Antwoord:

Dat is voor jou niet toegestaan! Als jij zelf geen kennis hebt, maar je kent de zaak waarover gevraagd wordt, en je weet de regelgeving over het gevraagde door jouw (eigen) kennis, dan mag jij geen fatwa uitvaardigen! Maar jij verwijst hen naar de mensen van kennis. Je zegt: "Vraag iemand anders dan ik." Je zegt tegen hen: "Vraag iemand anders dan ik." Wat betreft (het punt) dat jij uit de boeken neemt en aan de hand daarvan fataawaa geeft aan de mensen en zelf geen kennis bezit, dan is dit niet correct en niet goed.