



“EL FORKANI BLUNDERT!”

NAAR AANLEIDING VAN EEN RECENT VERSCHENEN YOUTUBE
FILMPJE VOLGT DEZE VERDUIDELIJING.

HANDEN SCHUDDEN IN DE ISLAAM

Bismillaahi Rahmaani Rahiem,

Ibn al-Qayyim zei: **“Kennis is: (wat) Allaah heeft gezegd, en (wat) de profeet heeft gezegd en (wat) de metgezellen hebben gezegd.”**

Elke mening die in strijd is met de Qor-aan of de *Soennah* behoort niet tot profijtvolle kennis.

Allaah zegt in de Qor-aan:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا

تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

{En wie de Boodschapper tegengaat nadat de leiding hem duidelijk is geworden. En hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt, dan zullen wij hem daar laten gaan, waarnaar hij zich heeft afgekeerd en wij zullen hem de Hel binnenleiden. En dat is pas een slechte bestemming.}

[Soerah An-Nisaa: 115]

Dit vers duidt erop dat het verboden is om de Profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*- tegen te gaan wanneer een bewijs uit de Qor-aan of *Soennah* ons duidelijk is geworden.

Ook zegt Allaah in de Qor-aan:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

{Als jullie over iets van mening verschillen, leg het dan voor aan Allaah en aan de Boodschapper, indien jullie in Allaah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.}

[Soerah An-Nisaa: 59]

Moedjaahid zei: **“Leg het voor aan Allaah betekent:** keer terug naar het Boek van Allaah. Leg het voor aan de Boodschapper –*Sallallaahoe alaihi wasallam*- betekent: terugkeren naar de *Soennah* van de Profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*- na zijn dood.”

De bewijzen die duiden op het verbod van het schudden van de handen van niet verwante vrouwen zijn talrijk. Hieronder een aantal van deze bewijzen.

1^e Hadieth:

Er is overgeleverd door Aboe Hoerayrah -*radia Allaahhoe 'anhoe*- dat de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*- zei: **“Elke zoon van Adam ontkomt niet aan ontucht. Ontucht van het oog is het kijken, ontucht van de oren is het luisteren, ontucht van de tong is het spreken en ontucht van de hand is het grijpen (In een andere versie het aanraken). Ontucht van de voeten is het lopen, en het hart begeert en verlangt en de geslachtsdeel accepteert of verwerpt dat.”** [Sahieh Moslim]

Imaam Al-Albaani zegt in *As-Silsilah As-Sahiehah*, 6/721: **“In deze overlevering is een duidelijk bewijs op het verbod van het geven van een hand aan niet-verwante vrouwen, en dat het is zoals het (verbod op het) kijken naar hen en dat het een vorm is van ontucht.”**

Yassin El Forkani beweert dat het aanraken in de theologie (*lamasa*) altijd geslachtsgemeenschap mee wordt bedoeld, en hij schrijft deze grote leugen toe aan de grote geleerde en metgezel Ibn 'Abbaas -*radia Allaahoe 'anhoemaa-*, terwijl de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam-* in deze *Hadieth* duidelijk zegt dat het aanraken een vorm van ontucht is van de hand. Daarnaast zou dat betekenen dat je elke vorm van lichamelijk contact kan hebben zolang het geen geslachtsgemeenschap is.

2^e Hadieth:

Wanneer de moslimvrouwen in de tijd van de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam-* trouw zweerden aan de Profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam-*, deden zij dat met woorden, zonder enige lichamelijk contact, terwijl de *Sahaabah* dat deden door de hand te schudden. Dit duidt op het verbod van het schudden van de hand van niet-verwante vrouwen, zoals 'Aa-isha -*radia Allaahoe 'anha-* zei: **“De hand van de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam-*, heeft nooit de hand van een vrouw aangeraakt, behalve die van zijn vrouwen, hij nam de bay'ah af door middel van woorden.”** [Sahieh Moslim]

Als de beste mens ooit vrouwen geen hand gaf, dan dienen wij hem daarin te volgen, want hij is onze beste voorbeeld.

Allaah zegt in de Qor-aan:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ

اللَّهَ كَثِيرًا﴾

{ Voorzeker, de Boodschapper van Allaah is voor jullie een goed voorbeeld voor wie op (de beloning van) Allaah en de Laatste Dag hoopt, en voor wie Allaah veelvuldig gedenkt.}

[Soerah Al-Ahzaab: 21]

Als het toegestaan zou zijn om niet-verwante vrouwen een hand te geven, om welke reden zou de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*-, dat dan hebben gelaten?

In *Al-Moewatta* van Imaam Maalik staat dat de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*-, zei: **“Ik schud geen handen van vrouwen. Mijn woorden voor 1 vrouw zijn zoals de woorden voor 100 vrouwen.”** Dit zei hij tijdens de bay’ah van de vrouwen.

Imaam Ibn ‘Abdelbarr zei bij de uitleg van deze *Hadieth*: **“In de woorden van de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*-, ‘Ik schud geen handen van vrouwen’ is een bewijs dat het niet toegestaan is voor een man om een vrouw aan te raken die niet toegestaan is voor hem, ook niet de handen schudden.”**

3^e Hadieth:

Er is overgeleverd door Mie’qel bin Yasaar dat de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*-, zei: **“Dat iemand van jullie een ijzeren pen/naald door zijn hoofd steekt beter voor hem is dan dat hij een vrouw aanraakt die niet toegestaan is voor hem.”** Overgeleverd door At-Tabaraani met een sterke ketting van overleveraars zoals Shaykh Al-Albaani zei.

Deze *Hadieth* is in principe voldoende om duidelijk te maken dat je geen keuzevrijheid hebt bij het schudden van handen van vreemde vrouwen, want deze pijnlijke bestraffing duidt daarop en geeft geen ruimte voor een keuze zoals El Forkani beweert dat de theologie ruimte geeft en dat je daar gebruik van moet maken. Terwijl hij tegelijkertijd zichzelf tegenspreekt en zegt *“Ik zeg niet dat het toegestaan is”*.

Zijn woorden duiden op zijn onwetendheid over de werkelijke theologie die gebaseerd is op het boek van Allaah en de *Soennah* van Zijn profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*-, met het begrip van de vrome voorgangers. Hij verklaart hier zaken *halaal* die de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*-, duidelijk *haram* heeft verklaard.

Allaah zegt in de Qor-aan:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾

{ En zegt niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: 'Dit is toegestaan en dat is verboden,' om over Allaah een leugen te verzinnen. Voorwaar, degenen die over Allaah de leugen verzinnen zullen niet welslagen. }

[Soerah An-Nahl: 116]

Ik vraag me af waar El Forkani het vandaan heeft gehaald dat er grote ruimte is binnen de theologie waar wij gebruik van moeten maken. Ik vraag me ook af hoe hij eraan is gekomen dat het verbod op het schudden van de handen van vreemde vrouwen een mening is die klein gedragen wordt. Dit is een grote leugen die in strijd is met de woorden van de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*–.

Sterker nog, het verbod op het schudden van de handen van vreemde vrouwen is de mening van de 4 gevolgde wetscholen van *Ahloe Soennah* (*Hanafie, Maalikie, Shaafi'ie, Hanbalie*).

WAT VOOR RUIMTE BLIJFT ER NOG OVER NA DEZE OVEREENSTEMMING?

Daarnaast verwacht El Forkani een aantal zaken en verzint hij uitspraken, zoals de uitspraak die hij toeschrijft aan de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*–; 'ik eet geen uien'. Dit is een gelogen gefabriceerde *hadieth* die nergens terug te vinden is.

Hij geeft ook aan dat een hand geven onder noodzaak valt. Dat is weer een uitspraak waarin hij geen vrome voorganger in heeft.

Al-Zarkachi zei in *Al-Manthor min Al-Qawaa'id*: "**Noodzaak is dat je een punt bereikt, wanneer je datgene wat haraam is niet zou uitvoeren, dat je dan komt te sterven of in de buurt komt van de dood (levensbelang).**"

Zoals bijvoorbeeld het eten van varkensvlees als je vreest voor verhongering. Of het drinken van alcohol als je vreest voor uitdroging. In zulke situaties is het *halaal* om met mate te nuttigen wat *haram* is.

Hij heeft ook een verkeerde interpretatie gegeven aan *Al-Haadjah* (*sterke behoefte, iets wat nodig is, maar niet noodzakelijk*).

Al-Zarkachi zegt: **“Al-Haadjah is zoals iemand die honger heeft maar ondanks dat niet in levensgevaar is, maar hij zit in een moeilijke situatie. Dit staat niet toe om iets wat haram is te nuttigen.”** [Al-Manthor min Al-Qawaa'id]

Maar volgens de onwetende theoloog El Forkani is een sollicitatie naar een baan van levensbelang. Daarom vindt hij dat je de consequenties van het niet schudden van de hand moet aanvaarden.

En hij is vergeten of onwetend over de woorden van Allaah de meest Verhevene:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

فَهُوَ حَسْبُهُ

{ 'En wie Allaah vreest, die zal hij een oplossing geven. En Hij voorziet hem vanwaar hij het niet verwacht en wie op Allaah vertrouwt, is Hij voldoende.}

[Soerah At-Talaaq:2-3]

En de woorden van Allaah de meest Verhevene:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ

عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا

{ En wie Allaah vreest, voor hem zal Hij zijn zaak makkelijk maken, dat is het bevel van Allaah, dat Hij aan jullie neerzendt. En wie Allaah vreest, voor hem zal Hij zijn zonden uitwissen en hem een geweldige beloning geven.}

[Soerah At-Talaaq:4-5]

En de uitspraak van de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*-. **“Wie iets laat omwille van Allaah, aan hem zal Allaah daarvoor iets beters teruggeven.”**

Overgeleverd door Imaam Ahmed met een sterke ketting van overleveraars zoals Shaykh Al-Albaani zei.

Wij zeggen tegen El Forkani: maak je maar meer zorgen om de consequenties die jij riskeert bij het verwerpen van de woorden van de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*-, zoals Allaah degene waarschuwt in onderstaande verzen:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾

{ En wie de Boodschapper tegengaat nadat de leiding hem duidelijk is geworden. En hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt, dan zullen wij hem daar laten gaan, waarnaar hij zich heeft afgekeerd en wij zullen hem de Hel binnenleiden. En dat is pas een slechte bestemming.}

[Soerah An-Nisaa: 115]

Ook zegt Allaah:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

{ Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over datgene waar zij over van mening verschillen en dat zij in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij het volledig aanvaarden.}

[Soerah An-Nisaa:65]

Tot slot wil ik hier de grootste blunder benoemen van El Forkani, die onder een uitspraak van *Koefr* valt, waarin hij zegt dat de Nederlandse rechter de hoogste macht is die we hebben in Nederland. En hij is daarmee De Almachtige vergeten die de Rechter der rechters is. En dit is het grote gevaar van het tegenspreken van de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*-.

Allaah zegt in de Qor-aan:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

{ **Laat degenen die zijn bevel tegengaan, gewaarschuwd zijn dat een fitna (beproeving) hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft.**}

[Soerah An-Noer:63]

Imaam Ahmad zei: **“Weet je wat al fitnah (de beproeving) is?”** Hij zei: **“As-shirk!** Wellicht verwerpt iemand een uitspraak van de profeet –*Sallallaahoe alaihi wasallam*-, waardoor zijn hart zal afdwalen en hij verloren zal gaan.”

Ten slotte adviseer ik mijn broeders en zusters om kennis te vergaren van de studenten die kennis hebben genomen van de geleerden van *Ahloe Soennah* die zich vasthouden aan de Qor-aan en *Soennah* met de begrip van de vrome voorgangers en weg te blijven bij uitnodigers naar dwaling en onbekende figuren.

Imaam Hasan Al Basri zei: **“Zit niet bij de mensen van begeerten, want hun bijeenkomsten maken de harten ziek.”**

Moge Allaah ons behoeden voor dwaling en haar uitnodigers.

Aboe Youssef Abdelghafour

[Afgestudeerd aan de Universiteit van Medinah in het Koninkrijk van Saoedi-Arabië]

