

Het oordeel over het aanroepen van de engelen

Door de nobele grote geleerde shaykh AbdelAziez ibn Baaz

Bron: www.ibnbaz.org.sa/mat/182

Vraag:

Het is een welbekende praktijk geworden onder sommigen van de gewone mensen om voor het slapen gaan te zeggen: O Engelen van bescherming! Wek mij om dit uur of om deze tijd, etc?

Antwoord:

Dit is niet toegestaan, het is eerder Shirk Akbar (de grote vorm van afgoderij die iemand buiten de Islaam plaatst) want het is een smeekbede aan anderen dan Allaah en het zoeken van hulp van het ongeziene (afwezige). Het is zoals het zoeken van hulp van de Jinn, of de afgoden, of van de doden, gebaseerd op de algemene Zijn uitspraak -de verhevene-:

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

{En voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah toe: roep dan naast Allah niet één aan.}

[al-DJin(72): 18]

En de Geprezene zegt:

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾

{Hij doet de nacht overgaan in de dag en Hij doet de dag overgaan in de nacht en Hij heeft de zon en de maan dienstbaar gemaakt. Allen lopen een vastgestelde tijd. Dat is Allah, jullie Heer, aan Hem behoort de heerschappij. En degenen die jullie naast hem aanroepen, hebben over een dadelvliesje nog geen macht.

Als jullie hen aanroepen, dan horen zij jullie aanroep niet, en als zij zouden horen, dan zouden zij jullie (smeekbede) voor jullie niet verhoren. En op de Dag der Opstanding zullen zij het verwerpen dat jullie deelgenoten naast Allah maakten.

En niemand brengt jou op de hoogte zoals de Alwetende.}

[al-Faatir(35): 13-14]

Daarom heeft de Geprezene aanroeping van de doden, de afgoden, de Jinn, of de engelen, al hetgeen naast Hem aanroepen wordt gelabeld [als zijnde dat het] wordt beschouwd als Shirk. De Geweldige [De Grote] & Verhevene zegt:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يُعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

{En dat er mannen onder de mensen waren die hulp zochten bij mannen van de Djin's, wat hun zondigheid vermeerderde.}

[Al-Jinn(72): 6]

En de Geprezene zegt:

﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾

{En wie een andere god aanroept naast Allah, waarvoor hij geen bewijs heeft: voorwaar, zijn afrekening is bij zijn Heer. Voorwaar, de ongelovigen zullen niet welslagen.}

[Al-Mominoon(23): 117]

Dus Hij heeft degenen die anderen naast Hem aanroepen ongelovigen/ondankbaar genoemd. Dit wordt algemeen toegepast op al degenen die aanroepen worden naast Allah zoals de doden, de afgoden, de Jinn en de engelen. Er is daarvoor geen uitzondering behalve voor degene die levend en aanwezig is en het vermogen heeft om dingen te doen, gebaseerd op de uitspraak van Allaah de Geprezene in het verhaal van Mozes [‘alayhi s-Salaam]:

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَنَاءَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾

{En hij kwam de stad binnen op een tijd dat haar mensen onachtzaam waren, en hij vond daar twee mannen die vochten: de één van zijn groep (de Kinderen van Israël) en de ander van zijn vijanden (de mensen van Fir'aun). Daarop vroeg degene van zijn groep hem om hulp tegen degene van zijn vijand. Toen sloeg Moesa hem met zijn vuist en doodde hem (per ongeluk). Hij zei: "Dit hoort tot het werk van de Satan: voorwaar, hij is een vijand die duidelijk doet dwalen.}

[Al-Qasas(28): 15]

En van deze soort Shirk is de uitspraak van sommige mensen; O Jinn! Neem het O Sab'ah! Neem het! Of "O Jinn van de middagtijd! Neem het." Of "O Jinn van dat en dat volk" of "O Jinn van het land van die en die persoon". Dit alles is Shirk Akbar en een smeekbede aan een ander dan Allaah, naar degenen die niet aanwezig zijn. Dus als iemand zegt "O Engelen wek mij" of "bescherm mij" dan wordt dit beschouwd als Shirk Akbar. Of als iemand zegt "O Jinn van het verblijf [het huis], bescherm me" of "wek me" dit is Shirk Akbar waartegen we toevlucht zoeken bij Allaah.

Het is verplicht voor de Moslim om voorzichtig hiermee te zijn en om bescherming te zoeken bij Allaah alleen, om van Hem alleen te vragen, want Hij is voldoende. Hij is Degene die in staat is alles te doen en de Geweldige [De Grote] & Verhevene zegt:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾

{En jullie Heer zei: "Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden.}

[Ghaafir(40): 60]

En Hij, de Geprezene zegt:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾

{En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste Leiding volgen.}

[Al-Baqarah(2): 186]

En de Profeet (moge Allaahs vrede & zegeningen met hem zijn) heeft gezegd: "Wanneer je vraagt, vraag dan [aan] Allaah. En wanneer je hulp zoekt, zoek het dan van Allaah."

Ik vraag Allaah om succes te schenken aan alle Moslims in het begrijpen van Zijn religie en bescherming tegen de oorzaken van Zijn toorn, voorzeker Hij is de Alhorende, Degene die dichtbij is.