

Vrouwen met korte kleding in het bijzijn van andere vrouwen

Door de nobele Shaykh Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Bron: <http://www.alfawzan.af.org.sa/index.php?q=node/3655>

Vraag:

Deze vraag is afkomstig van de vrouwen: Is het toegestaan om in het bijzijn van [andere] vrouwen korte kleding te dragen of kleding dat deels bloot of geopend is zoals [de kleding] waarmee vele [vrouwen] beproeft zijn?

Antwoord:

Nee! De vrouw behoort schaamtevolle kleding te dragen en zij moet niets tonen in het bijzijn van vrouwen of haar mahaarim¹ behalve wat gewoonlijk is om te ontbloten, zolang hier geen fitna in zit. Zoals haar gezicht, handen, hoofd en voeten, maar [lichaamsdelen] waar fitna in zit, zoals haar benen en bovenarmen, deze zijn niet toegestaan om te ontbloten in het bijzijn van vrouwen. Zij mag in het bijzijn van vrouwen datgene ontbloten wat zij ook mag ontbloten in het bijzijn van mannen die mahaarim van haar zijn, want Allaah heeft de vrouwen en de mannen die mahaarim zijn in één vers genoemd². Dus het ontbloten in bijzijn van mahaarim en vrouwen heeft betrekking tot de gewoontes zolang hier geen fitna in zit.

¹ Iemand met wie een vrouw wegens verwantschap niet mag trouwen.

² Soerah an-Noer(24): 31.