

We zijn 7 jaar lang geduldig gebleven [met Yahyaa al-Hadjoorie]

Shaykh Rabie' bin Haadie al-Madkhalie

-hafidaho Allaah-



Op woensdagavond 13 maart 2013, overeenkomstig met 1 jumadaa al-Oelaa 1434, bezochten een aantal broeders shaykh Rabie' ibn Haadie al-Madkhalie in zijn huis in Mekka. Er waren ongeveer 15 broeders gekomen uit onder andere: Iraq, Groot-Brittannië, Maleisië, Libië en twee broeders uit Damaaj in Jemen. Een paar broeders van Daar us Sunnah Masjid uit Londen in Groot-Brittannië waren ook onder de aanwezigen. Ze hebben een transcriptie gemaakt van het gesprek met de shaykh. Aangezien de inhoud van het gesprek onverwachts was hadden zij het gesprek niet opgenomen. Een andere aanwezige had wel een groot gedeelte van het gesprek opgenomen en de audio opname hiervan is beschikbaar¹. Wie wil verifiëren of vragen heeft kan contact opnemen met de shaykh.

Shaykh Rabie' al-Madkhalie vroeg aan een broeder: “Waar kom jij vandaan?”

Aboe Aa'isha Ahmed: “Uit Groot-Brittannië, o Shaykh.”

Shaykh Rabie' al-Madkhalie: “Bij Allah ik heb veel zaken bij me.’ *Terwijl hij zijn hoofd schudde en vasthield.* “Ik heb veel zaken bij me.”

Shaykh Rabie' al-Madkhalie: “Bij Allah, niemand blijft een salafi vandaag de dag. Alle salafies zijn innoveerders. Bij Allah, niemand blijft salafi. Alle salafies zijn nu innoveerders behalve Yahya [al-Hajoerie], allen zijn innoveerders; de doe'aat, de geleerden, allen zijn onder zijn voeten. Zij [Yahya en zijn studenten] voeren oorlog tegen de salafies en salafiyyah, en de mensen van innovatie rusten uit en kijken toe. Behoort dit tot goed gedrag?! Wij hebben klachten ontvangen vanuit de hele wereld. Bij Allah, naast Wie er geen godheid het recht heeft om aanbeden te worden, een persoon zou gaan [naar Damaaj] voor twee, drie dagen of een maand of twee en gaat dan naar een verre plek zoals Rusland zeggende: “Oebayd, ‘Oebayd, Yahya, Yahya”. Yahya bevindt zich in de hemel en ‘Oebayd is een innoveerder. Dit is hun da'wah. Groot-Brittannië, Soedan, Egypte, Turkije, Kenia, Libië ... alle landen zijn gevuld met haat voor salafies en salafiyyah. Er is geen vergelijkbare oorlog!

Wij zijn 7 jaar lang geduldig gebleven, terwijl brieven en klachten ons bereikten. En nu moeten jullie hem dwingen om zijn gedrag te veranderen. Als hij door blijft gaan op zijn pad, dan zal dit een niet te vergelijken fitnah veroorzaken.”

Een student uit Dammaaj: “Schrijf naar hem, oh Shaykh. Schrijf naar hem.”

Shaykh Rabie' al-Madkhalie: “Wat schrijven?”

Student uit Dammaaj: “Schrijf hem een brief....”

Shaykh Rabie' al-Madkhalie: “Ik heb het je nu gegeven. Ik heb hem vele keren geadviseerd, soms adviseer ik hem twee en een half uur lang. Hij luistert niet! Hij belooft maar komt zijn beloftes niet na -moge Allah je zegenen-. En zijn studenten zijn extremisten, met een extremisme waar geen gelijke van is. Bedoelende: “Imam Thaqaalayn, imam Thaqaalayn (imam van de mensheid en djinns) en an-Naasihoel-Amien (de betrouwbare adviseur)...extremisme, extremisme en extremisme. De dawah van shaykh ibn Baaz en shaykh al-Albanie was niet zo.”

¹ Zondagavond 17 maart 2013 heeft het team van An-Nasieha contact opgenomen met Shaykh Ahmed Az-Zahraanie (een bekende student van Shaykh Rabie' al-Madkhalie die vaak in zijn aanwezigheid is). Wij hebben de shaykh verteld dat de woorden van Shaykh Rabie' over Yahyaa al-Hajoerie vertaald zijn naar het Nederlands en of het verstandig is om die te verspreiden in Nederland. De Shaykh gaf aan dat het verspreid dient te worden. En Shaykh Oesaamah al-'Oetaybie gaf als antwoord op diezelfde vraag: “Shaykh 'Arafaat heeft mij verteld dat al-'Ieyaashie naar Shaykh Rabie' is gegaan en hem vertelde dat een aantal broeders het hebben opgenomen en of zij deze audio mogen verspreiden. Shaykh Rabie' zei: "Verspreid het". In het kort wat op die audio staat zijn de woorden van shaykh Rabie' en men moet ernaar handelen.” De audio kan men hier beluisteren:

Student uit Damaaj: “Ik denk niet dat het zo is, o shaykh.”

Shaykh Rabie’ al-Madkhalie: “Wat?”

Student uit Damaaj: “Ik bedoel, als u hem adviseert en een brief stuurt...”

Shaykh Rabie’ al-Madkhalie: “Ga en adviseer hem, juig hem niet aan en klap niet voor hem.”

Student uit Damaaj: “Bij Allah, wij adviseren hem wel oh shaykh...”

Shaykh Rabie’ al-Madkhalie: “Neem een standpunt van mannen tegenover hem. Hij heeft de mensen van salafiyyah kwaad aangedaan. Er is niemand die meer kwaad doet dan Yahya. Alleen Damaaj is overgebleven [d.w.z. wordt als salafi beschouwd] en alle andere centra zijn onder de voeten [d.w.z. zijn niets] behalve Damaaj. O mijn broeder, wij hebben vele centra en allen bevinden zij zich op salafi manhadj. Zij roepen ernaar op en verdedigen het en allen zijn onder de voeten [volgens Yahya] en niemand vertelt hem ‘je hebt het verkeerd’? [Zij prijzen hem alleen met] an-Naasihoel Amien, an-Naasihoel Amien, dit is geen salafi opvoeding. En dit is niet van de salafi manhadj.

Hij heeft niemand gelaten en nu zijn er maar weinig salafies. Een paar salafies in een hoek van het land en een paar studenten uit Damaaj in een andere hoek, en niemand is salafi behalve zij. Dit is extremisme. Verlaat dit extremisme. Verlaat het!”

Student uit Damaaj: “O shaykh...”

Shaykh Rabie’ al-Madkhalie: “Zeg hen dat zij Allah moeten vrezen. Ga terug en zeg dat zij Allah moeten vrezen. Vertel hem [Yahya al-Hajoerie] dat hij niet de imam thaqalayn is zoals deze mensen beweren. Wij horen alleen: “imam thaqalayn, imam thaqalayn”.”

Student uit Damaaj: “O shaykh, dit komt niet van shaykh Yahya al-Hajoerie af. Hij is er niet tevreden mee. Dit komt van zijn studenten. Dit komt van de dichter.”

Shaykh Rabie’ al-Madkhalie: “Heeft hij (Yahya al-Hajoerie) dit verworpen? Heeft hij openlijk afstand gedaan van deze uitspraak? Nee! Jullie moedigen hem aan als hij met dit extremisme komt. Wij hebben samengezeten, wij hebben hem gebeld maar hij luistert niet. Bij Allah, hij gelooft dat de aanval van de Raafidah een zegening was maar bij Allah het is een bestraffing vanwege zijn laster van Ahloes Soennah van de afgelopen zeven jaar. De verdeling waarvoor hij gezorgd heeft over de hele wereld en zijn opvoeding door middel van extremisme in alle landen die ik hiervoor genoemd heb.²

² **Student:** “Wat is uw advies aan onze broeders van ahloes-Soennah in Yemen die bestreden worden door de hoethies?” **Shaykh Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan:** “Zij dienen steun te zoeken bij Allaah -azza wa djall-, veel smeekbeden te verrichten en zichzelf en hun bezittingen te verdedigen. Zij dienen zichzelf te verdedigen naar gelang hun vermogen. **Ja, en hetgeen nu gebeurd is in Yemen komt alleen omdat zij elkaar niet helpen en opsplitsen. Maar indien zij zich hadden verzameld onder één vlag, dan zou niemand tussen hen komen. Maar zij zijn opgesplitst en elk begon zijn begeerte te hebben, zie je nu wat er gebeurd is.** Ik adviseer hen om geduldig te zijn en daden van oorzaken te verrichten [zodat het weer goed komt] en daarvan behoort het samen komen en het zich niet opsplitsen. **{Twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En wees geduldig}** [al-Anfaal(8): 46] **{En wees niet zoals degenen die onderling verdeeld zijn geraakt en gaan redetwisten}** [aale-Imraan(3): 105] Zij dienen dus samen te komen. **Deze partijvormingen en opsplitsingen is een schade voor de moslims.** Zij dienen één groep te vormen gebaseerd op het Boek en de Soennah. En dat zij hun handen in elkaar slaan tegen hun vijanden, zo dienen de moslims te zijn.”

Bij Allah, dit is een bestraffing terwijl hij gelooft dat het een zegening is. Hij gelooft dit, maar het is een bestraffing van Allah vanwege zijn handelingen en de handelingen van zijn studenten. Bij Allah, wij hebben het soort extremisme dat van zijn studenten afkomt niet gezien bij de mensen van innovatie.”

Terwijl de shaykh zijn ogen bedekte zei hij: “Het enige wat jullie hebben is het blind volgen. Wanneer hij maar wil, verheffen jullie mensen hem tot de hemel. ‘Oebayd is op de vloer en hij is in de hemel. Nu , ma sha Allah, Yahya is de imam van de moslims. Hij is de imam van de moslims en niemand is overgebleven. Zij zijn de enige salafies!! Bij Allah wij hebben salafi centra hier in het Koninkrijk [Saudi-Arabië] die beter zijn dan hij en de mashaykh die in Damaaj onderwijzen. Yahya kan hun niveau van kennis, manieren en begrip niet evenaren. Hij is niet eens met hun niveau te vergelijken. Vertel hem om Allah te vrezen en de handen met de geleerden van Ahloes Soennah ineen te slaan en dit extremisme te verlaten.

Bij Allah ik hou mezelf tegen om hem te vergelijken met sommige van de innoveerders die ik in het verleden heb weerlegd. Alles wat wij horen is ‘imaam thaqalayn...an-naasihoe Amien.’³ O mijn broeder, de ware betrouwbare adviseurs zijn de profeten en niet hij! Ga terug (naar Damaaj) en vertel hem dat hij Allah moet vrezen. Vertel hem dat hij slechts een student is en niet een geleerde. Hij is geen betrouwbare adviseur, hij is niet imam van wat dan ook. Vertel hem dat hij slechts een student is. Vertel hem om Allah te vrezen en de handen ineen te slaan met zijn broeders van ahloes Soennah. Vertel hem dat hij dit extremisme en slechte manieren moet verlaten. Goede manieren wegen het zwaarst op de schalen op de Dag der Opstanding. Dus vertel hem om goede manieren te leren aan zijn studenten en om zelf goede manieren te hebben. Zonder zal hij niet ver komen.”

Student uit Damaaj: “Waarom schrijft u dit advies niet naar hem, o shaykh?”

Shaykh Rabie’ al-Madkhalie: “Overlever alles wat ik gezegd heb aan hem. Vertel hem dat hij zijn zaken moet verduidelijken.”

Student uit Damaaj: “O shaykh, alles wat wij van u gehoord hebben is lof voor hem. U belde hem en loofde hem.”

Shaykh Rabie’ al-Madkhalie: “Bij Allah! Luister naar mij, ik zei dat omdat hij beweerde alles wat hij gezegd had te verlaten en om hem dichterbij ons te brengen en hem tot zachtaardigheid te brengen. Maar alles waarvan wij getuige zijn geweest tot aan de dag van vandaag zijn leugens, bedrog en extremisme. Bij Allah, je ziet de extremisme van de studenten daar. Zij hebben helemaal geen manieren. Ga terug en vertel ze dat ik dit zeg.”

Op dit moment werd deze zaak te veel voor de shaykh. Da jaloezie die hij voelde voor deze da’wah was duidelijk van zijn gezicht te lezen. Hij excuseerde zich toen van de bijeenkomst.

Een van de studenten uit Damaaj volgde de shaykh om zijn hoofd te kussen. Waarop de shaykh zei: “Ik wil dit niet! Ga liever naar Yahya en vertel hem wat ik gezegd heb.”

Bij deze bijeenkomst waren aanwezig:

Aboe Aa’isha Ahmad Jamaa (Daar us Sunnah)

Aboe Muwaiyaah Mahmoed as-Somalie (Daar us Sunnah)

Aboe Aasiyah Ilyas (Canada)

Ahmed Somalie (Daar us Sunnah)

³ www.an-nasieha.nl/upload/toen_ibn-Othaymien_geprezen-werd.pdf