

Omgang met zondaars

Door de nobele Shaykh Saalih aal as-Shaykh

Bron: <http://www.pv.gov.sa/HesbahSpeech/docs/الدرءاء ابا وصايا/خطب عامة.doc>

Van de uitspraken van aboe ad-Dardaa-e -radia Allaoeh 'anhoe- is dat hij -rahiemaho Allaoeh wa radia 'anhoe- gezegd heeft toen hij langs een man liep die een zonde had begaan en er mensen rond hem waren die hem beledigden... Een man die een zonde begaan heeft en een paar mensen zijn dit te weten gekomen. Aboe ad-Dardaa-e liep langs hen en zij waren hem aan het beledigen, aboe ad-Dardaa-e zei toen tegen hen -en hij is degene met inzicht in het behandelen van het ver verwijderd zijn van de religie en [in het behandelen van] de mensen van de ongehoorzaamheid en de genezing voor de mensen met een ziek hart- hij zei dus tegen hen:

**“Als jullie hem gevonden hadden op de bodem van een put,
zouden jullie hem er niet uit helpen?”**

Zij zeiden: “Dat is vanzelfsprekend”. Hij zei hierop:

**“Loof dan Allaoeh die jullie heeft verontschuldigd
(voor zijn beproeving) en beledig jullie broeder niet!”**

“Loof dan Allaoeh die jullie heeft verontschuldigd (voor zijn beproeving), en beledig jullie broeder niet!” Kijk naar zijn vergelijking dat de gelovigen als ze zien dat iemand in een zonde vervalt ze hem niet in de steek laten. Hij heeft ze zelfs vergeleken met iemand die in een put gevallen is en niemand vindt die hem eruit helpt. Op de bodem van een put, dus wat doen de mensen van het geloof met hun broeder als hij zich in verderf bevindt? Zullen ze hem dan beledigen en zeggen waarom ben je die put binnen gegaan? En waarom heb je jezelf dit en dat aangedaan enz? Nee, zij doen hun best om hem te redden en op deze weg te blijven!

Dus het is de pessimist die beledigt. Waarlijk het beledigen van een zondaar is niet toegestaan in de shari'a. In plaats daarvan vragen wij Allaoeh om leiding voor onze broeders en loven wij Allaoeh dat Hij ons heeft verontschuldigd. Daarna doen we ons best om ze te redden van het kwaad van de zonden en de ongehoorzaamheid. Omdat zij niet gezondigd zouden hebben behalve door het ten prooi vallen aan de list van de satan, de vijand van Allaoeh en onze vijand.

Dus dit advies o gelovige is een geweldig advies! Als je iemand ziet die vervallen is in een zonde, moet je werken om hem te helpen! En als we -o broeders- kijken naar onze tijd dan zien we dat velen gehoord hebben over mensen die in zonden vervallen zijn. Dus zie je hem zeggen die en die heeft die zonde begaan en deze gaat naar daar en reist naar daar en doet dit en dat...en met dit gezin is dit en dat gebeurd, en zie je hem hard bekritisieren en beledigen en het kan zelfs zo zijn dat hij ze belachelijk maakt we zoeken onze toevlucht bij Allaoeh! En als je hem vraagt wat heb je gedaan voor jouw broeders zodat ze deze zonden verlaten? Dan zie je hem zeggen: ik heb niets gedaan.

Dus hij was een middel van onder de middelen van de satan. Omdat de Profeet -sallallahoe alayhie wa sallam- zei:

« مَنْ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. »

“Wie zegt dat de mensen vernietigd zijn hij heeft ze vernietigd.”

Dit betekent dat hij door zijn gedrag een oorzaak was voor hun vernietiging.

En de Profeet -sallallahoe alayhie wa sallam- heeft ons verboden alles te vertellen wat we zo maar gehoord hebben. Hij -allayhie assalaato was-salaam- zei:

« مَنْ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ. »

“Wie vertelt over alles wat hij hoort hij is één van de twee leugenaars”

of hij zei:

« أَحَدُ الْكَاذِبِينَ. »

“één van de leugenaars.”

Het is dus verplicht dat we streven naar het corrigeren van de fout en het adviseren van zondaars en dat we de zonden verbergen en het goede verspreiden. Als wij een man zien met het goede, dan zeggen we: ‘hij heeft dit en dat gedaan van het goede’, hierdoor verspreidt zich het goede. En is dit een motivatie voor de mensen dat zij elkaar als voorbeeld zien in het goede. Maar als we het slechte verspreiden dan zullen de mensen er makkelijk mee omgaan en [dit ook] doen. Dan zal hij zeggen: ‘ok die heeft die zonden begaan en die heeft die zonden begaan en die heeft zoveel gedaan’ dus vermoedt de speculeerder dat het slechte meer [verspreid is] dan het goede, dus zal hij makkelijk omgaan met het slechte en het doen.

Moge Allah barmhartig en tevreden zijn met aboe ad-Dardaa-e en hem belonen met het goede en de metgezellen en de gemeenschap na hem.