



“DE REGELGEVING OVER HET OPDOEN VAN KENNIS IN DE MAAND RAMADAN.”

DOOR SHAYKH AL-'ALLAAMAH

MOHAMMED AL-ALBAANIE

(RAHIMAHOE ALLAAH)

In de naam van Allaah de Barmhartige de Erbarmer

**Alle Lof is aan Allaah, de prijzingen en de vrede zij met wie er
geen Profeet na hem is.**

**Ik vroeg mijn vader -moge Allaah hem genadig zijn- wat
samengevat kan worden als:**

Ik las dat wanneer de *Ramadan* begon dat sommige van de geleerden zichzelf volledig aan het reciteren de Qor-aan wijdden ondanks dat zij mensen van kennis waren die *fataawaa* uitvaardigden voor de mensen. Zij stopten zelfs met het geven van *fataawaa*. Is dit juist?

Moet ik deze maand specifiëren met *[het lezen van]* Qor-aan? Moet ik het lezen van *ahaadieth* en de uitleg hiervan, en het leren van de verschillende stijlen van Qor-aan recitatie enz verlaten?

Zijn (Shaykh al-Albaanie) antwoord was:

Deze uitzondering *[van het alleen lezen van de Qoeraan]* heeft geen basis in de *Soennah* maar dat wat de *Soennah* is en bekend is uit de *[hadith]* die overgeleverd is in de *Saheehayn*¹ is om toe te nemen in recitatie van de Qor-aan in de *Ramadan*. Wat betreft het beperken in de maand *Ramadan* tot alleen recitatie van de Qor-aan en het laten van andere daden van aanbidding zoals het zoeken van kennis, het onderwijzen en uitleggen van ahadith; dit heeft geen basis *[in de Islaam]*. Wat ook in dit onderwerp *[daden tijdens de maand Ramadan]* thuishoort is het geven van liefdadigheid, het geven van *sadaqa*, goed zijn voor de mensen enzovoorts. Zich beperken tot het lezen *[van de Qor-aan]* heeft geen basis. Wat wel een basis heeft is toenemen in het reciteren van de Qor-aan.

Soekaynah dochter van Mohammed Naasered-dien al-Albaanie 08/08/2010

BRON: [HTTP://TAMAMMENNAH.BLOGSPOT.BE/2010/08/BLOG-POST.HTML](http://TAMAMMENNAH.BLOGSPOT.BE/2010/08/BLOG-POST.HTML)

¹ Ibn 'Abbaas -*moge Allah tevreden zijn met hen beiden*- zei: "Allah's Boodschapper was de beste mens en zijn goedheid bereikte een toppunt in de maand Ramadan toen Jibriel -*'alayhi salam*- hem ontmoette. Jibriel -*'alayhi salam*- ontmoette hem elke avond van de Ramadan om hem Qor'aan te leren. Als jibriel hem ontmoette was Allah's Boodschapper -*sallallahoe 'alayhie wa sallam*- sneller in vrijgevigheid dan de waaierende wind." Imaam an-Nawawi -*moge Allah hem genadig zijn*- zei: "De metgezellen [van onze wetschool] zeiden: *'De soennah is om de Qor-aan veelvuldig te reciteren in de Ramadan en om het te bestuderen*; dat hij het reciteert voor iemand en dat iemand het reciteert voor hem vanwege de hierboven genoemde hadieth van ibn 'Abbaas."

Al-Majmoo Sharh al-Muhaddab 6/274. En al-Haafidh ibn Hajar -*moge Allah hem genadig zijn*- zei over deze hadith: "Hierin is een bewijs voor de aanbeveling van het vermeerderen van het reciteren van de Qor-aan in de maand Ramadan." Lataa-ifoel-Ma'aarif p. 169.