
Het kijken naar zenders van tovenarij en goochelarij

Door de Nobele Shaykh al-'Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Bron: <http://www.alfawzan.ws/node/2347>

Vraag:

De laatste periode zijn er een aantal televisiezenders opgedoken die zich specifiek toewijden aan tovenarij en goochelarij. Zij worden gebeld door kijkers die kampen met problemen. De beller wordt gevraagd om zijn naam en die van zijn moeder, vervolgens wordt er verteld wat er met hem in de toekomst zal gebeuren. De vraag luidt, o edele shaykh, wat is het oordeel over het bellen naar dit soort zenders en wat is het oordeel over het kijken hiernaar met als doel vermaak?

Antwoord:

Als het kwaad aanwezig is dan zijn er veel mensen die dit liefhebben. Slechts weinig mensen die hier voor oppassen. Als het kwaad aanwezig is dan verzamelen de mensen zich hierbij, behalve met wie Allaah barmhartig is. Tovenarij (sihr) is ongelooft in Allaah -'Azza wa Jalla- en het is niet toegestaan om te kijken of te luisteren naar deze zenders. Wanneer iemand hen belt en vraagt, dan valt hij onder zijn (de profeet) uitspraak -Salla Allaahoe 'alayhi wasallam-:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ عِرَافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

“Wie naar een waarzegger gaat en hem gelooft in wat hij zegt, hij is ongelovig in hetgeen geopenbaard is aan Muhammed -Salla Allaahoe 'alayhi wasallam-.”

en toen hij -Salla Allaahoe 'alayhi wasallam- werd gevraagd over deze astrologen en tovenaars zei hij:

لَيْسُوا بِشَيْءٍ

“Zij stellen niets voor”.

En hij verbood het om de astrologen en tovenaars te bezoeken, en het bellen en kijken naar hen staat gelijk aan het zitten met hen. Het is verplicht om hiervoor te waarschuwen en dit af te keuren en de moslims hierover te adviseren. En het feit dat zij vragen om de naam van de moeder en vader is een bewijs dat zij goochelaars en tovenaars zijn.