

Het vergezellen van afgedwaalden

Door de nobele grote geleerden

shaykh Rabie' bin Haadie al-Madkhalie en shaykh Ahmad bin Yahyaa an-Nadjmie

Vraag: Wanneer één van de broeders wordt geadviseerd om de mensen van innovatie niet te vergezellen of met hen te zitten dan reageert hij: 'Ik ben gegrondvest'. Wat is uw antwoord?

Antwoord:

Wij zeggen tegen zo iemand: Als jij gegrondvest was [in kennis] dan zou jij hen niet vergezellen. Als jij gegrondvest was en de methodologie van de Salaf gekend had en geweten had aan welke gevaren jij jezelf blootstelde en afgeweten had van de slachtoffers die gevallen zijn, van jouw soortgenoten, degenen die waanbeelden hebben zoals jij. Bij Allah, als jij bent zoals jij beweert dan zou je de mensen van innovatie niet vergezellen.

En velen vergezellen de mensen van innovatie met het argument dat zij hen van profijt voorzien. Oh mijn broeder, zij hebben geen profijt gehaald uit de geleerden, hoe kunnen zij dan profijt uit jou halen?! Zij verwerpen de uitspraken van shaykh ibn Baaz, shaykh al-Albaani, shaykh ibn 'Othaymien en anderen van de imaams van Islaam en zij accepteren wel van jou?! Dit is een waanbeeld, voorwaar 99% kans dat jij zal eindigen als één van hun volgelingen.

Shaykh Rabie' al-Madkhalie

Bron: http://rabee.net/show_fatwa.aspx?id=52

Vraag: Oh nobele shaykh, een persoon beweert salafie te zijn maar hij verkeert in het gezelschap van de hizbiyyien. Hij werd hierover geadviseerd waarop hij reageerde 'Ik geef hen richtlijnen en en adviseer hen'. Hoe oordelen wij over zo'n persoon?

Antwoord:

Het adviseren maakt niet noodzakelijk dat jij hen vergezelt, en advies wordt gegeven op beperkte tijdstippen. Wat betreft dat jij hen vergezelt met het excuus dat jij hen adviseert, als jij hen adviseert dan zou er een verandering opgemerkt moeten worden in hun daden en een verschil [gezien moeten worden] in waar zij zich op bevinden. Dus als jij, bijvoorbeeld, zegt dat jij hen adviseert maar zij luisteren niet naar jou of accepteren [jouw advies] niet, waarom vergezel jij hen dan en kom en ga jij met hen? Als zij niet naar jou luisteren kom en ga niet met hen of zit niet met hen. Echter, wanneer wij zien dat jij met hen gaat en staat en hen vergezelt dan zijn wij ons ervan bewust dat jij één van hen bent!

Shaykh Ahmad an-Nadjmie

Bron: al-Fataawaa al-Jaliyyah 2/121-122.