

Fataawaa betreffende 'Arafah en 'ied

Door de nobele shaykh Saalih al-fawzaan en Shaykh Mohammed al-Madkhalie

Hoe kan men de dag van 'Arafah en 'ied al-Adha het best besteden?

Vraag:

Ahsan Allaahoe ilayk. O nobele shaykh, de dag van 'Arafah, een dag van de dagen van Allaah. Sommige mensen besteden hun tijd aan koken, naar buiten gaan en maken geen tijd vrij voor deze grootse dag.

Antwoord:

Wat betreft de belangrijke zaken zoals koken en naar buiten gaan om dingen te halen zoals water etc., dit is geen probleem. Dit is het helpen van elkaar in het goede en vroomheid. Wat betreft het doorbrengen van de tijd zonder het gedenken van Allaah en met dingen die niet noodzakelijk zijn, dit is veronachtzaming en het verspillen van tijd zonder profijt. Ze moeten er gebruik van maken, zelfs degene die werkt moet gebruik maken van zijn tijd door middel van het gedenken van Allaah in doe'a terwijl hij nederig is tegenover Allaah op die dag en plaats.

Shaykh Saalih al-Fawzaan

Bron: www.an-nasieha.nl/upload/Fawzaan_Arafah.mp3

Is het toegestaan om cadeaus te geven met 'Ied?

Vraag:

O nobele shaykh, wat is de regelgeving met betrekking tot [het geven van] 'Ied cadeaus?

Antwoord:

Hier zit geen probleem in. Verruiming tijdens de dagen van 'Ied met betrekking tot eten, drinken, cadeaus en het bezoeken van elkaar is iets wat geliefd is omdat dit harmonie en liefde brengt tussen de moslims. Hier zit geen probleem in.

Shaykh Saalih al-Fawzaan

Bron: <http://mtws.posthaven.com/can-we-give-eid-gifts-answered-by-shaykh-fawz>

Wat is de regelgeving over het bezoeken van familie en vrienden tijdens 'Ied en wie heeft prioriteit?

Vraag:

Wat is de regelgeving met betrekking tot het specificeren van het bezoeken van familie en vrienden tijdens de dag van 'Ied?

Antwoord:

Dit is een goede daad en aan de familieleden wordt prioriteit gegeven in het bezoeken omdat zij dichterbij zijn. Dus zij krijgen prioriteit boven anderen. Je zou met hen moeten beginnen en daarna anderen. Dit is wat nodig is, dat een persoon begint met wie het dichtst bij hem is vanwege hun rechten op hem [die] benadrukt worden boven anderen.

Hij moet dan goed zijn jegens hen en als hij dan tijd over heeft kan hij zijn broeders bezoeken. Als dit gebeurt is dat goed. En zo niet, dan is het aan de algemene mensen om elkaar te ontmoeten op de plekken van het gebed. Zo ook de masaajid [moskeeën] tijdens de vijf gebeden. Dit kan gebeuren walhamdoelillah, dit is voldoende en het is geen voorwaarde voor jou om naar hun huizen te gaan. Maar dit is een gewoonte geworden, en deze gewoonte is niet tegenstrijdig aan de religie en zij beweren niet dat dit een aanbidding is. Maar omdat dit een dag van verheuging en blijdschap is, is hier niets mis mee. En Allah is alwetend.

Shaykh Mohammed al-Madkhalie

Bron: <http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=122458>