

# DE BEKNOPTE ADVIEZEN

## DEEL 3

SHAYKHOEL-ISLAAM IBN TAYMIYYAH رَحْمَةُ اللَّهِ  
OVERLEDEN 728H



## HET DERDE ADVIES

Wat betreft de beste vormen van inkomsten: dat je jouw vertrouwen legt op Allah, dat je erop vertrouwt dat Hij voldoende voor jou is, en dat je goede vermoedens over Hem hebt. En daarom, dient iemand die zich zorgen maakt om zijn levensonderhoud zich te richten tot Allah en Hem te smeken. Zoals Hij ﷺ zei in een Hadith die is overgeleverd door Zijn Profeet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطَعْتَهُ فَاسْتَطْعَمُونِي أُطْعِمُكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتَهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ»

**“O Mijn dienaren, jullie lijden allen honger, behalve degene die Ik gevoed heb; vraagt Mij daarom om gevoed te worden en Ik zal jullie voeden. O Mijn dienaren, jullie zijn allen naakt, behalve degene die Ik gekleed heb; vraagt Mij daarom om gekleed te worden en Ik zal jullie kleden.”<sup>1</sup>**

En wat er is overgeleverd door at-Tirmidhie op gezag van Anass رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dat hij zei: De Boodschapper van Allah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ zei:

«لِيسَأَلُ أَحَدٌ كُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، حَتَّى يَسْأَلَ شَيْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَيْسِرْهُ لَمْ يَتَيْسِرْ»

**“Laat ieder van jullie Zijn Heer vragen voor al zijn benodigdheden, zelfs om zijn sandaalriem als die breekt.<sup>2</sup> (Want als Hij het niet voor hem vergemakkelijkt dan wordt het niet vergemakkelijkt.)<sup>3</sup>”**

Allah de Verhevene zegt in Zijn Boek:

﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾

**“En vraag Allah om Zijn Gunsten”** [Soerah an-Nisaa:32]

<sup>1</sup> Sahieh Moeslim 2577

<sup>2</sup> Djaami' at-Tirmidhie 3604, zwak verklaard door Shaykh al-Albaanie in Silisilah ad-Da'iefah #1362

<sup>3</sup> De toevoeging tussenhaakjes is niet overgeleverd door at-Tirmidhie. Het staat overgeleverd in een andere overlevering:

(سَلُوا اللَّهَ مَا بَدَأَ لَكُمْ مِنْ حَوَائِجِكُمْ حَتَّى شَيْعَ النَّعْلِ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَيْسِرْهُ لَمْ يَتَيْسِرْ)

Deze overlevering is zwak verklaard door onder andere al-Bayhaqi en door Shaykh al-Albaanie.

En de Verhevene zegt:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾

**“En wanneer het [vrijdag]gebed gedaan is, verspreidt jullie dan over de aarde en ga op zoek naar de gunst van Allah”** [Soerah al-Djoemoe’ah:10]

En dit is geldt voor alle gebeden ondanks dat het vrijdaggebed ermee bedoeld wordt. En om die reden, en Allah weet het best, heeft de Profeet صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bevolen dat wanneer je de moskee betreedt, dat je zegt:

«اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

**“O Allah, open voor mij Uw deuren van Barmhartigheid.”**<sup>1</sup>

En als hij de moskee verlaat:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»

**“O Allah, ik vraag U om Uw Gunsten.”**<sup>2</sup>

En al-Khaliel<sup>3</sup> عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ zei:

﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾

**“Zoek daarom het levensonderhoud bij Allah en aanbidt Hem, en wees Hem dankbaar”** [Soerah al-Ankaboet:17]

Dit is een bevel en een bevel houdt een verplichting in. Dus het vragen om hulp aan Allah, het terugkeren naar Hem in zaken van levensonderhoud en andere zaken, is een geweldig fundament.

Vervolgens is het aan hem dat hij inkomen verkrijgt met een vrijgevig hart zodat Allah het zegent, en dat hij het niet verkrijgt door middel van hebzucht en bedrog. Sterker nog, hij dient met geld om te gaan zoals hij met het toilet omgaat. Alleen wanneer hij het toilet nodig heeft dan gebruikt hij het. Op deze manier dient geld geen plek te hebben in zijn hart. Hij dient naar geld te streven, zoals hij streeft naar het repareren van het toilet wanneer dit noodzakelijk is.

<sup>1</sup> Soenan Abie Dawoed #465

<sup>2</sup> Soenan Abie Dawoed #465

<sup>3</sup> Profeet Ibrahim عَلَيْهِ السَّلَامُ

In een Hadith die reikt tot aan de Profeet ﷺ overgeleverd door at-Tirmidhie en anderen:

«من أصبح والدنيا أكبر همه، شئت الله عليه شمله، وفرق عليه ضيعته، ولم يأت من الدنيا إلا ما كنت له.

ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله، وغناء في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة»

**“Wie ’s ochtends ontwaakt en hij maakt het wereldse leven zijn grootste zorg, dan zal Allah zijn zaken verstrooien en zijn rijkdom verspreiden. En hij zal niets van deze wereld verkrijgen, behalve dat wat hem is voorgeschreven. En wie ’s ochtends ontwaakt en hij maakt het hiernamaals zijn grootste zorg, dan zal Allah zijn zaken verzamelen en plaatst rijkdom in zijn hart. En het wereldse komt onderdanig naar hem toe.”<sup>1</sup>**

Sommige van de vrome voorgangers zeiden:

*“Jij hebt behoefte aan het wereldse leven, maar jij hebt meer behoefte aan jouw aandeel in het hiernamaals. Als jij begint met jouw aandeel van het hiernamaals, dan zal jouw aandeel van het wereldse leven ook volgen. Dus organiseer het goed.”*

Allah de Verhevene zegt:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ

اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

**“En Ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden. (56) Ik wens geen voorzieningen van hen, en ik wens niet dat zij Mij voeden. (57) Voorwaar, Allah is de Voorziener, de Bezitter van sterke kracht. (58)”** [Soerah adh-Dhaariyaat:56-58]

Wat betreft het kiezen van een beroep zoals ambacht, handel, construeren, landbouwer, of anderen beroepen. Dan verschilt dat van persoon tot persoon. Daarover heb ik geen algemeen antwoord op. Echter, als een persoon een pad wil opgaan, laat hem dan Allah de Verhevene om raad vragen. Door middel van *al-istikhaarah*, dat is onderwezen door de onderwijzer van het goede ﷺ. Want daarin zitten zegeningen wat niet te bevatten is, en vervolgens dient hij genoegen te nemen met het beroep dat voor hem vergemakkelijkt is zonder een ander te belasten. Behalve als het gaat om een beroep dat islamitisch is afgeraden, dan laat hij dat.

<sup>1</sup> Overgeleverd in Djaami' at-Tirmidhie #2465 met een andere bewoording. Authentiek verklaard door Shaykh al-Albaani in Sahieh at-Tirmidhie #949. Ook overgeleverd Soenan Ibn Maadjah #4105