



“HET WK VOLGEN TIJDENS DE RAMADAN”

DOOR SHAYKH AL-'ALLAAMAH SAALIH
BIN FAWZAN AL-FAWZAN
(HAFIDAHOE ALLAAH)

Vraag: Is er advies voor de moslimjongeren (*en onder hen zijn studenten van kennis*) die het WK volgen tot laat in het derde deel van de nacht? [Daarbij in overweging nemend dat] in de maand *Ramadan* wedstrijden worden gespeeld tijdens *ishaa* en *tarawieh* gebed.

Antwoord: Het is bindend voor de moslims om afleiding en vermaak te laten en zich te richten op de aanbidding van Allaah 'Azza wa Djal. Zeker in de maand *Ramadan* zouden zij hun tijd niet moeten verspillen met het volgen van wedstrijden en andere soorten afleiding en vermaak. Het is bindend aan de moslims in het algemeen, en de jeugd in het specifiek omdat sommigen van hen dol zijn op het volgen van voetbalwedstrijden en het kijken ernaar, en dit bevat geen profijt.

Het is echter schadelijk omdat het tijdsverspilling is. Hoe kan een persoon zijn kostbare tijd verspillen en deze grote kans, wat de *Ramadan* is, verspelen door wedstrijden te volgen?! Dit is een groot verlies dat niet ingehaald kan worden. Ze moeten hiermee ophouden en zich keren naar de aanbidding van Allaah, vooral tijdens de maand *Ramadan*. (*Een moslim*) zou goed gebruik moeten maken van zijn kostbare tijd door hem te besteden aan de gehoorzaamheid van Allaah en het staan in gebed voor Allaah tijdens de nacht en het verrichten van *tahajoed* (*nachtgebed*). Dit is wat ons opgedragen is om te doen en dit is wat zal blijven voor de mensen. Hij zal [de beloning ervan] bij Allaah 'Azza wa Djal vinden.