



“ IS HET TOEGESTAAN OM DE ZES DAGEN VAN SHAWWAAL TE VASTEN ALS MEN NOG VASTENDAGEN VAN RAMADAN MOET INHALEN?”

DOOR SHAYKH AL-'ALLAAMAH
MOQBIL BIN HAADIE AL-WAADI'IE
(RAHIMAHOE ALLAAH)

Vraag:

Is het toegestaan om de zes dagen van *Shawwaal* te vasten voordat iemand inhaalt wat hij schuldig is aan dagen waarin hij zijn vasten verbroken heeft tijdens *Ramadan*?

Antwoord:

Ja Als iemand ertoe in staat is om de dagen waarin hij zijn vasten tijdens *Ramadan* verbroken heeft in te halen en daarna de zes dagen te vasten dan is dit een goede zaak. Als hij ze niet kan vasten dan is het toegestaan voor hem om de

zes dagen te vasten waarover de Profeet-sallallaahoe aleihi wa sallam- gezegd heeft:

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. »

“Wie Ramadan vast en dit volgt met de zes dagen van Shawwaal, het is dan alsof hij een heel jaar gevast heeft.”

Waarom zeggen wij dit? Omdat de tijd voor het inhalen van het vasten breed is in tegenstelling tot het vasten van de zes dagen, dat alleen mogelijk is in de maand shawwaal. Wat betreft het inhalen van het vasten, er is op gezag van Aisha -radi Allaahoe anhaa- overgeleverd dat zij zei:

« مَا كُنْتُ أَقْضِي إِلَّا فِي شَعْبَانَ. »

“Ik was er niet toe in staat om [mijn gemiste vastendagen] in te halen tot Sha’baan.”

Betekend: zij werd beziggehouden door de Boodschapper van Allaah -sallallaahoe aleihi wa sallam-.

BRON: [HTTP://MUQBEL.NET/FATWA.PHP?FATWA_ID=2278](http://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2278)