



“DE BEKNOPTTE EN EENVOUDIGE UITLEG VAN DE TAWHIED VAN DE VERHEERLIJKTE SCHEPPER ”

DOOR SHAYKH AL-‘ALLAAMAH AHMED
BIN YAHYAA AN-NADJMIE
(RAHIMAHOELLAH)

De Introductie

Alle lof is aan Allaah, de Heer der Werelden (de mens, de djinn en alles wat geschapen is). En moge Allaah de rang verheffen van de meest edele der Profeten en Boodschappers, onze Profeet Mohammed, en die van zijn familie en al zijn Metgezellen en moge Hij hen vrede schenken.

Vervolgens:

Waarlijk, de *tawhied* is het fundament van de Islaam waarop de Islaam gebouwd is en het is Zijn voorwaarde waarmee hij (d.w.z. de Islaam) aanvaard wordt. En hiermee worden de goede daden aanvaard en de slechte daden vergeven. En hiermee treedt de dienaar het Paradijs binnen en wordt hij gered van het Hellevuur. En omwille hiervan heeft er een geschil plaatsgevonden tussen de Boodschappers en de polytheïsten (*moeshrikoen*).

En omwille hiervan zijn de zwaarden van *djihaad* geslepen. En omwille hiervan zijn het Paradijs en het Hellevuur geschapen.

En door het tegengestelde ervan, wat *shirk* (afgoderij) is, worden de daden teniet gedaan. Allaah, de Meest Verhevene, zei:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

{En er is waarlijk aan jou en aan degenen voor jou geopenbaard dat indien jij deelgenoten toekent aan Allaah, dan zullen jouw daden ongeldig worden en zul jij tot de verliezers behoren. Aanbid echter Allaah (alléén) en behoort tot de dankbaren.}

[Soerah az-Zoemar: 65-66]

En alle zondes worden vergeven, behalve *shirk* (afgoderij). Allaah, de Meest Verhevene, zei:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

{Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten worden toegekend aan Hem, maar Hij vergeeft daarnaast alles aan wie Hij wil. En wie deelgenoten toekent aan Allaah, is waarlijk ver afgedwaald.}

[Soerah an-Nisaa: 116]

En door *shirk* wordt de dienaar uitgesloten van het Paradijs, en wordt een eeuwig verblijf in het Hellevuur hem opgelegd.

Daarom behoort het belang hechten aan *Tawhied* tot de belangrijkste zaken en de meest belangrijke verplichtingen. En het verlaten en het zich afwenden ervan en het niet leren ervan behoort tot de grootste rampen. En daarom is het absoluut verplicht voor iedere dienaar om het te leren en om te leren wat het tenietdoet, tegengaat, vermindert en aantast.

Van het beste dat is geschreven over dit onderwerp is *“Kitaab at-Tawhied”* van Shaykh al-Islaam Mohammed bin 'Abdil-Wahhaab (rahimahoellaah), door wie Allaah het Geloof van Tawhied heeft doen herleven in de streek van an-Najd (in Saoedi Arabië) in de twaalfde eeuw na de *Hidjrah*. Hij heeft het boek opgedeeld in 66 hoofdstukken. Het boek werd voorheen uitgelegd door een aantal van zijn zonen, kleinzonen, studenten en anderen.

Sommige ijverige studenten van kennis hebben mij gevraagd om dit boek aan hen uit te leggen. Zij namen geen voldoening met slechts het lezen van de oude uitleggen; echter drongen zij erop aan dat ik mijn eigen uitleg aan hen dicteer. Ik zocht de Hulp van Allaah, de Meest Verhevene, en ik begon met het dicteren van datgene wat in mij opkwam, dus hebben zij dat opgeschreven. Het werd voorgelegd aan een aantal *masajih* die verlangden naar het goede en ijverig waren om kennis te verspreiden – zij verlangden ernaar dat het uitgetypt zou worden op een computer. En nadat de eerste student voor een lange tijd afwezig was, is een andere (student) verder gegaan waar de vorige (student) gebleven was op dezelfde manier. En alle lof is aan Allaah voor het vervolledigen ervan.

Waar het om gaat is dat het resultaat ervan een profijtvolle en samengevatte uitleg is van dit onderwerp dat zijn doel bereikt heeft, met de wil van Allaah. Ik heb het boek getiteld: *“Ash-Sharh al-Moedjaz al-Moemahhad li Tawhied al-Khaaliq al-Moemdjad alladhi allafahoe Shaykh al-Islaam Mohammed”* (De Beknopte en Eenvoudige Uitleg van de Tawhied van de Verheerlijkte Schepper – die Geschreven is door Shaykh al-Islaam Mohammed).

En alle lof is aan Allaah hiervoor, en wij vragen Allaah dat Hij ons een zuivere intentie schenkt in wat wij voortbrengen (aan goedheid) en wat wij achterlaten. En moge Allaah de rang verheffen van onze Profeet Mohammed, zijn familie en al zijn metgezellen.

GESCHREVEN DOOR: AHMED BIN YAHYAA BIN MOHAMMED BIN SHABIER AN-NADJMIE
GEDATEERD 21/7/1424 H (18-09-2003)