

---

# “EÉN INTENTIE VOOR DE HELE MAAND RAMADAAN?”

DOOR SHAYKH AL-‘ALLAAMAH MOHAMMED  
IBN SAALIH AL-‘OETHAYMIEN  
(RAHIMAHOELLAAH)

---

## Vraag:

Is er voor iedere dag waarin het vasten wordt uitgevoerd, in de maand ramadaan een intentie vereist, of is het voldoende om één intentie te nemen voor de hele maand ramadaan?

## Antwoord:

Het is voldoende om in de maand ramadaan één intentie te nemen aan het begin van de maand, want zelfs als de vastende persoon geen dagelijkse intentie heeft genomen de avond ervoor, dan heeft dit al aan het begin van de maand plaatsgevonden. Maar als het vasten verbroken wordt als gevolg van een reis, of ziekte of iets dergelijks, moet hij opnieuw een intentie nemen, omdat hij dit dan verbroken heeft door het verlaten van het vasten door te reizen, de ziekte of iets dergelijks.

BRON: ISLAMITISCHE FATAAWAA OVER DE PILAREN VAN DE ISLAAM. 2/644