

“HET OORDEEL OVER HET VIEREN VAN DE 27^{STE} NACHT VAN RAMADAAN”

DOOR HET PERMANENTE COMITÉ VOOR
ISLAMITISCH ONDERZOEK EN FATAAWAA

Vraag:

Wat is het oordeel over het specifiek vieren van de 27ste nacht van ramadaan?

Antwoord:

Het specifiek vieren van de 27ste nacht van de maand ramadaan is een geïnnoveerde toevoeging. En het is bevestigd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd:

**"Wie iets toevoegt aan deze zaak (islaam) van ons wat er niet bij hoort,
dan wordt het verworpen"**

[al-Boekhaarie (#2697) en Moeslim (#1718)]

Maar wat toegestaan is: dat je de nacht doorbrengt in aanbidding, het geven van sadaqa en dergelijke, net zoals in de rest van de tien nachten.

En bij Allaah ligt het succes. Moge de salaam en salaam op onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen zijn.

Voorzitter

Shaykh 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz

Vice-Voorzitter

Shaykh 'Abdoer-Razzaaq 'Afifie

Lid

Shaykh 'Abdoellaah
al-Ghoedayyaan

BRON: ALIFTA.NET, #9761