
“VERTEL ONS OVER AR-RA'D, WAT IS HET?”

IMAAM AT-TIRMIDHI VERMELDT, MET EEN KETEN VAN
OVERLEVERAARS DIE TERUGLEIDT TOT IBN ABBAAS -RADIA ALLAAHO
'ANHOEMA-, DIE HEEFT GEZEGD:

'DE JODEN KWAMEN NAAR DE BOODSCHAPPER VAN ALLAAH ﷺ EN ZEIDEN:

"O ABAL QAASIM! VERTEL ONS OVER AR-RA'D, WAT IS HET?"

HIJ ﷺ ANTWOORDDE:

"EEN ENGEL VAN DE ENGELEN DIE VERANTWOORDELIJK IS OVER DE WOLKEN.
HIJ HEEFT VUURSCHICHTEN BIJ ZICH WAARMEE HIJ DE WOLKEN STUURT
WAARHEEN HIJ DAT WIL."

DUS ZIJ ZEIDEN: "EN WAT IS HET GELUID DAT WE HOREN
(OFWEL DE DONDER)?" HIJ ﷺ ANTWOORDDE:

"DAT IS HIJ, DIE HEN BERISPT TERWIJL HIJ ZE VOORTSTUURT, OPDAT ZIJ DE
PLEK BEREIKEN DIE HIJ (VOOR HEN) ALS DOEL HEEFT GESTELD."

(IN EEN ANDERE VERSIE VERMELDT HIJ DAT ZIJN
ANTWOORD WAS: "HET IS ZIJN STEM")

WAARNA ZIJ ANTWOORDDEN: "JE HEBT DE WAARHEID GESPROKEN!"

[VERZAMELD DOOR IMAAM AT-TIRMIDHI IN ZIJN 'SOENAN' EN SAHIEH
VERKLAARD IN 'SAHIEH SOENAN AT-TIRMIDHI' (2492)]