

**De stamboom van as-Sayyid al-Badawy
en het oordeel over het vieren van zijn geboorte**

Door het parmente comité voor wetenschappelijk onderzoek en 'ifta

Bron: www.alifta.com, fatwa #18068, vraag #5.

Vraag:

Er wordt gezegd dat de stamboom van as-Sayyid al-Badawy terug te voeren is naar ahloel-bayt¹, is dit correct? Is as-Sayyid al-Badawy één van de awliyaa-e en rechtgeschapen mensen? Is het toegestaan om zijn geboortedag te vieren of dat van een ander persoon op welke manier dan ook, of om te spreken over zijn gebeurtenissen en om te wijzen op zijn uitstekende eigenschappen en deugdzaam daden op de radio of televisie?

Antwoord:

Wat bekend is van as-Sayyid al-Badawy, [wiens volledige naam] Ahmad bin 'Ali bin Ibraahim al-Hosayny is, [is dat hij] een Marokkaanse Soefie was die in de zevende eeuw leefde. Veel onwetende en moebtadi'ah (innoveerders) Soefies en anderen overdrijven in as-Sayyid al-Badawy met een overdrijving die in vele gevallen de persoon ervan uit de islamitische religie doet treden. Dit is bij degene die bijvoorbeeld hem aanroept (doe'aa), hem om hulp en kracht vraagt, of tawaaf (rondgang) maken om hetgeen waarvan gezegd wordt dat het zijn graf is. Wat betreft het vieren van zijn geboortedag of die van iemand anders, dit is niet toegestaan, want het behoort tot de innovaties die ingevoerd zijn. Diegene die de biografie van as-Sayyid al-Badawy bekijkt zal geen indrukwekkende bijdragen vinden die het verdienen om bij stil te staan.

Daarom moeten moslims oppassen dat er zaken worden toegevoegd in hun religie door argeloze mensen, innoveerders, mensen met doelen en de mensen van begeertes. Een Moslim moet stevig vasthouden aan de Qor-aan en Soennah want in deze twee zitten de redding en overwinning in zowel de doenyaa als het Hiernamaals. Moge Allaah ons succes schenken!

Moge vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Muhammed, zijn familie en Metgezellen!

Het permanente comité

Shaykh Bakr aboe Zayd (lid)

Shaykh AbdoelAzeez aale Shaykh (lid)

Shaykh Saalih al-Fawzaan (lid)

Shaykh Abdoellah al-Ghuduyyaan (lid)

Shaykh AbdoelAzeez bin Baaz (voorzitter)

¹ Shaykh 'Abdelmohien al-'Abbaad zegt: "De juiste uitspraak betreffende aale bayt an-Nabie -sallallaahoe 'alayhie wa sallam- zijn diegenen voor wie de sadaqah verboden is. Hiertoe behoren zijn vrouwen en zijn nakomelingen en elke moslim en moslimah die voortgekomen zijn uit 'Abdelmoetalib en zij zijn banoe Haashim bin 'Abdelmanaaf."

Bron: <http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=33404>