

# “DE ADHAAN EN DE IQAAMAH VOOR DEGENE DIE ALLEEN BIDT”

DOOR SHAYKH ‘MOHAMMED

IBN SAALIH AL-‘OETHAYMIEN

(RAHIMAH OELLAH)

**Vraag #196:** Wat is het oordeel over de adhaan en de iqaamah voor degene die alleen bidt?

## Antwoord:

De adhaan en de iqaamah voor degene die alleen bidt zijn aanbevolen, en niet verplicht. Er is namelijk niemand met hem die hij moet oproepen voor het gebed. Hij kan het echter wel uitvoeren, aangezien de adhaan behoort tot het gedenken van Allaah, het verheerlijken [van Allaah] en het oproepen van jezelf naar het gebed en het succes. Zo ook de iqaamah, ook dit is aanbevolen. En het feit dat de adhaan aanbevolen is wordt aangeduid door datgene wat is overgeleverd in de overlevering van ‘Oqbah ibn ‘Aamir, moge Allaah tevreden met hem zijn, die zei:

Ik hoorde de Boodschapper van Allaah -sallallaaho 'alayhi wa sallam- zeggen:

يَعَجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَطِئَةِ الْجَبَلِ يُؤَدِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي

“Jouw Heer verbaast zich over een herder die op de top van de berg de adhaan doet voor het gebed.”

Daarop zegt Allaah:

فَيَقُولُ اللَّهُ: انظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَدِّنُ وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ عَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

“Kijk naar deze dienaar van mij, die de adhaan en de iqaamah doet voor het gebed, Mij vrezend. Waarlijk, Ik heb Mijn dienaar vergeven en Ik zal hem het Paradijs doen binnentreden.”

BRON: FATAAWAA ARKAAN AL-ISLAAM P. 282.