

# Woord web



Hier een woord dat wij  
nog niet hebben geleerd,  
tijd dat het wordt  
bestudeerd!



Bron: [http://www.islam4kids.com/i4k/downloads/pdf/TAW\\_WW\\_EXPL\\_SHIRK.pdf](http://www.islam4kids.com/i4k/downloads/pdf/TAW_WW_EXPL_SHIRK.pdf)



Ouders en leraren: Lees de voetnoot om de kinderen *Shirk*, het tegenovergestelde van Tawheed en de grootste zonde bij Allaah, te helpen begrijpen.

Kinderen - Pas op voor *Shirk*! Het is de grootste zonde bij Allah en *shirk* is zo slecht dat Allah de persoon die *shirk* pleegt niet vergeeft als hij niet om vergeving vraagt voor hij sterft. Dus wat is *Shirk*? Laten we dat eerst begrijpen..

**a**

<sup>1</sup> Allaah is de Enige Heer van de hele schepping. Hij alleen is de Schepper, Heerser en Beheerser van alle zaken. *Shirk* is wanneer iemand gelooft dat er een God naast of met Allah is die kan doen wat alleen Allah kan.

**B**

Allaah is de Enige die helemaal Perfect en Goddelijk is. Alleen Hij heeft Goddelijke Namen en Eigenschappen die Zijn Perfectie tonen. *Shirk* is wanneer iemand gelooft dat anderen dan, of samen met Allah, Goddelijk zijn, of dat anderen de Perfecte Namen en Eigenschappen, die alleen Allah kan hebben bezitten.

---

<sup>1</sup> Opvoeders kunnen verwijzen naar: De uitleg van de drie fundamenteën van de islam van de grote geleerden Shaykh Mohammed ibn Saalih al 'Utaymeen *rahimahullah*. De uitleg van *Shirk* is gesimplificeerd.

C

Allaah is de Enige ware God die het recht heeft aanbeden te worden. *Shirk* is wanneer iemand één van de innerlijke of uiterlijke uitspraken en daden van aanbidding richt naar iets of iemand naast Allah.

Allaah waarschuwt ons in de Qor-aan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

{Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles, aan wie Hij wil.}

[Soerah an-Nisaa aya 48]

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

{Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allaah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn.}

[Soerah al-Maaidah aya 72]

**Kinderen! Pas op voor *Shirk!***