

Shaykh Saalih as-Suhaymee over Shaykh 'Ubayd al-Djaabirie

Door de Nobele Shaykh Saalih ibn Sa'd as-Suhaymee

Bron: [http://www.an-nasieha.nl/upload/Shaykh as-Suhaymee over Shaykh Ubayd-al-Jaabiree.mp3](http://www.an-nasieha.nl/upload/Shaykh_as-Suhaymee_over_Shaykh_Ubayd-al-Jaabiree.mp3)

Alle lof is aan Allah, de zegeningen en de vrede zij met de Boodschapper van Allah. Vervolgens:

Ik zou graag een profijtvolle verklaring willen afleggen ter prijzing van mijn broeder en studiegenoot sinds het begin van al-i'daadie (eerste 3 jaar van het voortgezet onderwijs) vanaf het jaar 1383H (1963) tot op de dag van vandaag. Waarlijk het gaat om de geliefde broeder, de studiegenoot, ash-shaykh 'Ubayd bin Abdillah al-Jaabiree.

Vanaf het moment dat ik deze man kende -hij is een paar jaar ouder dan ik- is hij een mujaahid in het oproepen naar Allah -azza wa djalla- volgens de methodiek van de vrome voorgangers. Hij heeft gezegende inspanningen sinds de eerste stadia (van het); voortgezet onderwijs (i'daadie), middelbare onderwijs (thaanawie), universitair (djami'iyah) en hogere studies, terwijl hij zich bevindt op deze rechte methodiek -de methodologie van de vrome voorgangers-, die gebaseerd is op het Boek van Allah -azza wa djalla - en de soennah van Zijn Boodschapper -salla Allahoe alayhie wa sallam-.

En hij is van degenen die niet verslappen in het uitvoeren van deze geweldige boodschap en dit is niets anders dan het verkondigen van kennis aan de mensen dat voortvloeit uit het Boek en de Soennah, met een wijze en geweldige manier waarvan zijn gelijke schaars is.

Hij is een onderzoekende (muhaqiq) student van kennis, die bekend staat om zijn intelligentie. Hij onderwees ons terwijl wij studiegenoten waren tijdens het voortgezet, middelbare en universitaire opleidingen. Dus wij allen hebben van hem kennis opgedaan. Ik beschouw hem -ook al zijn wij studiegenoten- ik beschouw hem als één van mijn leraren (mashaayikh).

Shaykh Ubayd is dus van de beste Mashaayikh, de studenten van kennis, de godvrezende geleerden; degenen die gezegende inspanningen hebben in het verspreiden van de ware methodologie -de methodologie van de vrome voorgangers- waarin geen overdrijving noch nalatigheid is.

Dit is een verklaring van waarheid die ik afleg hiermee verlang ik het aangezicht van Allah -subhaanahu wa ta'aalaa-. Hij is aanbevelingswaardig in zijn kennis, standvastigheid en manieren. Dit is hoe ik hem acht en Allah zal hem ter verantwoording roepen en wij prijzen niemand boven Allah.

Er wordt geen aandacht besteed aan het geschreeuw dat afkomstig is van sommigen van onder de onwetenden, dat roddel en laster bevat, tegen deze deugdzame en gerespecteerde Shaykh.

Er wordt geen aandacht besteed aan dit soort roddel en laster. Dit is de handelswijze van Allah met Zijn schepping, dat de studenten van kennis en geleerden benijd worden, vooral door sommige van de onwetenden die niet de criteria beheersen om de ware selefie methodiek te kennen.

Ik wens dus deze verklaring op te nemen om hiermee toenadering te zoeken tot Allah en beloning te zoeken bij Allah -ta'aalaa- omtrent een broeder met wie ik verenigd ben door de liefde omwille van Allah voor ongeveer 39 jaar.

Moge Allah mij, jullie, hem en alle moslims succes schenken in [het opdoen van] de profijtvolle kennis en [te handelen volgens] rechtgeleide daden. Wij vragen Allah om ons en jullie op de standvastige uitspraak (Laa Ilaaha Ilaa Allaah) te houden in deze wereld en het Hiernamaals.

De zegeningen en de vrede van Allah zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en al zijn metgezellen.

[deze verklaring is] opgenomen door jullie broeder Saalih bin Sa'd as-Suhaymee. Adviseur van de predikers in de afdeling van de Ministerie van Islamitische zaken in Madinah an-Nabawiyyah; leraar in de Masjid an-Nabawie en voormalig lid van het bestuur van leraren van de Islamitische Universiteit en lid van het adviserende comité. En dit op de dag maandag 9e van de maand Radjab, het jaar 1431H (21 juni 2010).

Aanvulling van shaykh as Suhaymee op het voorgaande:

En moge Allah ons succes schenken in hetgeen Hij van houdt en waar Hij tevreden over is. De zegeningen en de vrede van Allah zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en al zijn metgezellen.

Ik verklaarde in mijn uitspraak betreffende de eminente Shaykh Ubayd -moge Allah hem succes schenken- dat ik hem 39 jaar ken. Dit was een verspreking en wat juist is: voor 49 jaar. Dit wil zeggen: sinds 1383H (1963).

En wij geloven niet dat er iemand is die onfeilbaar is, want de enigen die onfeilbaar zijn, zijn de Profeten -alayhiem assalaatu wa assalaam-. Iedereen kan fouten maken en de geleerden kunnen fouten maken.

Maar datgene wat ik zei over mijn broeder is de methodiek waarmee ik Allah aanbid. Dit is de methodiek van de godvrezende geleerden die de verdraaiing van de extremisten, het plagiaat van de vervalsers en de valse interpretatie van de onwetenden over het Boek van Allah -azza wa djalla- ontkennen.