

Kettingbrieven en het gevaar ervan

Door de nobele shaykh Saalih al-Fawzaan

Bron: <http://alfawzan.ws/node/2348>

Alle lof is aan Allaah en de salaam en salaam op onze Profeet Mohammed en wie hem volgt.
Vervolgens:

De vragen zijn toegenomen betreffende wat vermeld [en verstuurd] wordt in mobiele telefoon berichten (d.w.z. sms berichten) aan vermaningen die verschillende vormen van dhikr bevatten (het gedenken van Allaah) met specifieke bewoordingen en aantallen op vastgestelde tijdstippen. Deze berichten bevatten een aansporing van anderen om ze te lezen en verder te sturen naar vrienden en metgezellen. En wie het doorstuurt naar een bepaald aantal mensen van onder de vrienden die zal spoedig en uitgesteld een overvloed verkrijgen aan beloning en goedheid en wie niet verder stuurt zal spoedig en uitgesteld een grote zonde op zich nemen en een bestraffing. Van hieronder werd er een bijgelovige droom verspreid van Sheikh Ahmad, de bewaarder van de sleutels van de kamer van de Profeet -sallallahoe alayhie wa sallam-.

En in het hier tegenover staan is het verplicht dat wij de mensen alarmeren dat het ontvangen van deze berichten, het handelen hiernaar en het verspreiden ervan; alles hiervan is het verspreiden van valsheid, het verspreiden van bijgeloof en het samenwerken met mensen van bijgeloof en de leugenaars. Daarom is het bindend voor iedereen die deze berichten ontvangt om ze te verloochnen en ertegen te waarschuwen en te waarschuwen tegen degenen die erachter zitten (de schrijvers ervan). Want waarlijk zij zijn vijanden van de Soennah en vijanden van de oemmah (de islamitische gemeenschap). Ook al verbergen zij zich achter mobiele telefoons, zij kunnen zich nooit verbergen voor Allaah de Verhevene.

Geschreven vanuit het opzicht van oprecht advies aan de moslims
Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan
Lid van het comité van grote geleerden