
Het zien van Allaah -'Azza wa Jalla-

Door de nobele shaykh Saalih al-Fawzaan

Bron: Sharh al-Haa-iyah p79-80.

[Oorspronkelijke tekst]:

En zeg: Allaah maakt zich openlijk toonbaar voor Zijn schepping. Zoals al-Badr (volle maan op heldere nacht) niet onduidelijk is, alleen is jouw Heer duidelijker.

[Uitleg]:

Dit [hoofdstuk] heeft betrekking tot het zien van Allaah -Jalla wa 'Alaa-, of de schepping hem wel of niet zullen zien.

De Djahmiyyah en Mu'tazilah, zij ontkennen allen de Roe-yah (het zien van Allaah in het hiernamaals). En zij zeggen: "Allaah wordt niet gezien, want het zien kan alleen bij een lichaam" en zij zeggen: "Allaah heeft geen lichaam, dus hij wordt niet gezien!" Zij ontkennen de roe-yah volledig zowel in het wereldse leven als in het hiernamaals. Moge Allaah ons beschermen!

En er is een groep die beweert dat Allaah zeker gezien kan worden zowel op aarde als in het hiernamaals. Dit is een uitspraak van sommige sufi's.

De derde uitspraak – en deze uitspraak is de waarheid- dat Allaah –Jalla wa 'Alaa- gezien wordt in het hiernamaals. Hij zal gezien worden door de mensen van het paradijs zoals dit overgeleverd is in vele overleveringen van de boodschapper van Allaah –salla Allaahoe 'alayhi wasallam-¹. Wat betreft tijdens het leven dan zal Hij niet gezien kunnen worden. Want de mensen zijn niet in staat om Hem –Subhaanahoe- te zien in dit leven. Toen Musaa –'alayhie salaam- vroeg om Allaah –Subhaanahoe- te zien in dit leven:

¹ Ibn Abi al-'izz heeft gezegd in zijn uitleg van at-Tahawiyyah pagina 217 (druk ar-Risalah): de ahadith van ar-roe-yah zijn overleverd door ongeveer 30 metgezellen. Wie hier kennis van heeft die is er zeker van dat de boodschapper –salla Allaahoe 'alayhi wasallam- dit heeft gezegd. En hij (Ibn Abi al-'Izz) zei ook op pagina 215: Wat betreft de overleveringen van de profeet – salla Allaahoe 'alayhi wasallam- en zijn metgezellen –radia Allaahoe 'anhoem- die duiden op ar-roe-yah zijn moetawaatir (een overlevering van een groot aantal mensen dat het onmogelijk is dat zij een leugen hebben voorbereid) die zijn overgeleverd door de authentieke, masaanied en soennan.

﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

{Hij [Moosa] zei: “Mijn Heer, toon U aan mij.” Hij zei: “Jij zult mij nimmer (kunnen) zien, maar kijk naar de berg, als deze op zijn plaats blijft, dan zul je Mij zien.” En toen zijn Heer zich aan de berg zichtbaar maakte, maakte Hij deze tot pulver en Moosa viel bewusteloos ter aarde. En toen hij weer bij bewustzijn was gekomen, zei hij: “Heilig bent U, ik wend mij berouwwol tot U en ik ben de eerste van de gelovigen.”}

[Al-A'raaf(7): 143]

Een stevige berg veranderde in zand door de grootheid van Allaah –Azza wa Jalla-, hoe kan het dan zijn dat een mens het kan verdragen om Allaah te zien? Dit is tijdens het leven!

In het hiernamaals zal Allaah de mensen van het paradijs kracht geven zodat zij hiermee in staat zullen zijn om hun Heer –Azza wa Jalla- te zien als eerbetoon van hun. Omdat zij in Hem geloofden tijdens het leven zonder Hem te zien, eert Allaah hen door Zich toonbaar te maken in het paradijs zodat zij genieten van het kijken naar Hem zoals dit bevestigd is in de Quraan en de Soennah al-mutawaatirah.