
Samen zitten eten met niet-mahaarim

Door het parmanente comité

Bron: <http://alifita.com>, fatwa #14008

Vraag:

Ik woon met mijn ouders, twee zussen en broertje. Ons oudere broer, die getrouwd is en een kind heeft, woont ook bij ons. Soms eten wij gezamenlijk. Is dit toegestaan en wat is de regelgeving hieromtrent?

Antwoord:

Het is niet toegestaan voor een vrouw om te mengen met niet-mahaarim en met hen aan één tafel te zitten en te eten omdat dit fitnah kan veroorzaken onder hen en kan leiden naar immorele daden. Een vrouw moet haarzelf bedekken en afscheiden en niet mengen met niet-mahaarim. Of [zij moet] alleen of met vrouwen of met haar mahaarim (echtgenoot of mannen waar zij niet mee kan huwen) eten. Allaah ta'Ala heeft gezegd:

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَنْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾

{En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun blikken neer moeten slaan en hun kuisheid moeten bewaken..}

[Sura An Nur(24): 31]

Hij, ta'aalaa heeft ook gezegd:

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

{En wanneer jullie hen om iets vragen, vraag het hen dan van achter een afscheiding: dat is reiner voor jullie harten en voor hun harten.}

[Surat al-Ahzaab(33): 53]

De Profeet -salla Allahu alayhi wa sallam- gebood om de rijen van de vrouwen achter die van de mannen te maken in Salaah (gebed) om fitnah te vermijden op andere plekken is dit dus vanzelfsprekender. Moge Allah ons succes schenken! Moge de salaah en salaam op de Profeet, zijn familie en metgezellen zijn!

Het permanente comité

Sheikh Bakr abu Zayd (lid)
Sheikh AbdulAzeez aale Sheikh (lid)
Sheikh Saalih al Fawzaan (lid)
Sheikh Abdullah al Ghuduyyaan (lid)
Sheikh AbdulAzeez ibn Baaz (voorzitter)