
De correcte gevestigde geloofsovertuiging

Door de Nobele Shaykh Saalih ibn fawzaan al-Fawzaan

Bron: www.alfawzan.af.org.sa

De correcte geloofsovertuiging is datgene waar de boodschapper van Allaah -Salla Allaahoe 'alaihi wa sallam- mee is gekomen en naar heeft uitgenodigd. En hij -Salla Allaahoe 'alaihi wa sallam- heeft verduidelijkt dat de oemmah na hem zal opsplitsen in 73 groeperingen, allen zullen in de hel zijn behalve één, zei zeiden: **“wie zijn zij o boodschapper van Allaah”** hij zei: **“diegenen die zich bevinden op datgene waar ik en mijn metgezellen vandaag de dag op zijn.”** Diegene wiens overtuiging overeenstemt met datgene waarop de profeet -Salla Allaahoe 'alaihi wa sallam- en zijn metgezellen zich op bevonden aan overtuiging, hij zal gered zijn van de bestraffing van Allaah en het paradijs binnentreden.

Daarom is de benaming van diegenen die zich vasthouden aan deze overtuiging en hier standvastig op zijn al-firqatu naajiyah (de geredde groep). De reden van deze benaming is vanwege dat het (deze groep) gered wordt van de bestraffing van Allaah. En dat (als enige) van de 73 groeperingen maar wat betreft de overige groeperingen dan zijn zij in het helle vuur en tot Allaah wordt de toevlucht gezocht. Dus al-firqatu naajiyah zij zijn ahloe soennah wal jamaa'ah in elke tijd, beginnend bij de boodschapper -Salla Allaahoe 'Alaihi wa sallam- en zijn metgezellen en eindigend bij de laatsten van deze Oemmah al-mohammadiyah wanneer het uur (dag des oordeels) begint, zoals is overgeleverd in de overlevering: **“Er zal altijd een groep van mijn oemmah zich duidelijk op de waarheid bevinden. Niemand die hen tegenstrijdig is of in de steek laat zal hen deren, totdat het bevel van Allaah komt zullen zij zich daarop bevinden.”**