

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de meest Genadevolle.

Alle lof komt toe aan Allaah, de Heer der Werelden. Moge de salaah (prijzingen) en de salaam (vrede) van Allaah op onze Profeet Mohammed, zijn volgelingen en al zijn metgezellen zijn. Vervolgens:

Het onderwerp [van deze lezing] gaat over een zeer belangrijk onderwerp. En dit [onderwerp], zoals jullie gehoord hebben en aangekondigd is, is:

**“De weg van de vrome voorgangers
en de behoefte van de gemeenschap eraan”**

En datgene wat bedoeld wordt met ‘de vrome voorgangers’ is de eerste generatie van deze gemeenschap: de metgezellen van de Boodschapper van Allaah - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - van de moehaadjiroen en de ansaar. Allaah - de Majesteitelijke en meest Verhevene - zei:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

{En de allereerste [moslims] van de moehaadjiroen en de ansaar en degenen die hen nauwgezet volgden [in geloof]: Allaah is tevreden over hen en zij zijn tevreden over Hem. Hij heeft voor hen tuinen [in het Paradijs] bereid waaronder de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.}

[Soerah at-Tawbah (9): 100]

En Hij - vrij is Hij van alle tekortkomingen - zei:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

{Voor de arme moehaadjiroen, degenen die zijn verdreven uit hun woonplaatsen en van hun bezittingen, zoekend naar een gunst en welbehagen van Allaah. En zij helpen Allaah en Zijn Boodschapper. Zij zijn de oprechten.}

[Soerah al-Hashr (59): 8]

Dit [vers] gaat over de moehaadjiroen. Daarna zei Hij over de ansaar:

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

{En degenen die vóór hen in de stad (al-Medienah) woonden en geloofden; zij houden van degenen die [vanuit Mekkah] naar hen zijn geïmmigreerd, en zij vinden in hun hart geen jaloezie voor wat aan hen is gegeven. En zij geven hen voorrang boven henzelf, ook al hadden zij zelf behoefte hieraan. En wie beschermd is tegen zijn eigen gierigheid: dat zijn degenen die zullen welslagen.}

[Soerah al-Hashr (59): vers 9]

Hierna zei Hij over degenen die na hen kwamen:

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

{En degenen die na hen kwamen zeiden: “Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorgedaan in het geloof en maak in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent Zachtmoedig, meest Barmhartig.”}

[Soerah al-Hashr (59): vers 10]

Vervolgens degenen die na hen (de metgezellen) kwamen en bij hen studeerden van de taabi'oen, de volgers van de taabi'oen en degenen na hen van de bevoorrechte generaties, waarover de Profeet - sallallaahoe 'alayhie wa sallam - zei:

« خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. »

“De besten van jullie zijn mijn generatie, daarna degenen die hen volgen, en daarna degenen die hen volgen.”

Vervolgens zei de overleveraar: “Ik weet niet of hij na zijn generatie twee of drie generaties heeft vermeld.” En hun (selef) tijdperk overtreft degenen na hen; het wordt “het tijdperk van de bevoorrechte generaties” genoemd. Zij zijn de voorgangers van deze gemeenschap, degenen die de Boodschapper van Allaah - sallallaahoe 'alayhie wa sallam - met de volgende woorden prees:

« خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. »

“De besten van jullie zijn mijn generatie, daarna degenen die hen volgen, en daarna degenen die hen volgen.”

Dus zij zijn het voorbeeld voor deze gemeenschap. En hun weg is het pad dat zij bewandelen in hun geloofsovertuiging, omgang, karakter en al hun zaken. En het is de weg die genomen is van het Boek en de Soennah, doordat zij dichtbij de Boodschapper - sallallaahoe 'alayhie wa sallam - en het tijdperk van de neerdaling waren en omdat zij van de Boodschapper - sallallaahoe 'alayhie wa sallam - [kennis] namen. Zij zijn de beste generatie! En hun weg is de beste!

Daarom streven de moslims ijverig naar het kennen van hun weg, door zich eraan vast te houden. Want het is niet mogelijk om hun weg te bewandelen, behalve door het kennen en leren ervan en het handelen ernaar. Daarom zei Hij - de Majesteitelijke en meest Verhevene - :

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾

{En de allereerste (moslims) van de moehadjiroen en de ansaar en degenen die hen nauwgezet volgden [in geloof]...}

[Soerah at-Tawbah (9): 100]

Oftewel: [degenen die hen volgden] met perfectie. En het is niet mogelijk om hen nauwgezet te volgen, behalve door het leren van hun overtuiging, hun weg en datgene wat zij bewandelden. Wat betreft het zich enkel toeschrijven aan de selef en aan sefiiyyah, zonder er kennis over te hebben en zonder haar weg te kennen: dit brengt geen enkel profijt. Sterker nog, het kan schadelijk zijn! Dus men moet de weg van de vrome voorgangers kennen.

En daarom bestudeerde en onderwees deze gemeenschap de weg van de vrome voorgangers en leverde zij die over, generatie op generatie. Zij werd onderwezen in moskeeën en op scholen, instituten en universiteiten. Dit is dus de weg van de vrome voorgangers en dit is de weg om hen te kennen - dat wij dus de zuivere weg van de vrome voorgangers leren, die genomen is van het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper - sallallaahoe 'alayhie wa sallam - .

De Profeet heeft ons bericht dat er veel geschillen zullen plaatsvinden in deze gemeenschap, en dit middels zijn - sallallaahoe 'alayhie wa sallam - uitspraak:

« افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ
وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً،
كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. »

“De joden zijn opgesplitst in 71 groepen, de christenen zijn opgesplitst in 72 groepen en deze gemeenschap zal zich opsplitsen in 73 groepen; zij zullen allemaal in het Vuur zijn, behalve één [groep].”

Er werd gevraagd: “Wie is die [ene groep], o Boodschapper van Allaah?” Hij zei:

« مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي. »

“Degenen die zich bevinden op datgene waar ik en mijn metgezellen zich vandaag op bevinden.”

Dit is de weg van de vrome voorgangers: datgene waar de Boodschapper - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - zich op bevond en datgene waar zijn metgezellen zich op bevonden. **{..en degenen die hen nauwgezet volgden [in geloof]...}**

De huidige situatie maakt het noodzakelijk dat men de weg van de vrome voorgangers kent om zich eraan vast te kunnen houden, omdat dit het pad van redding is. **“...zij zullen allemaal in het Vuur zijn, behalve één [groep].”**

En deze [ene groep] is de geredde groep. Deze is ahloes-soennah wal-djamaa‘ah. **“..behalve één (groep)”**. En dit is [de groep] die - wanneer de mensen verschillen en de overtuigingen, wegen, groepen en sekten vermeerderen - zich bevindt op de weg van de vrome voorgangers. [Deze groep] houdt zich eraan vast en is geduldig hierop totdat zij hun Heer - vrij is Hij van elke tekortkoming, de meest Verhevene - ontmoeten.

De Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - vermaande zijn metgezellen aan het einde van zijn leven met een aangrijpende vermaning die hen diep raakte en waardoor de ogen begonnen te tranen. Zij zeiden: “O Boodschapper van Allaah, het lijkt erop dat dit een afscheidsvermaning is, dus adviseer ons.” Hij antwoordde:

« أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ »

“Ik adviseer jullie om Allaah te vrezen, en om te luisteren en te gehoorzamen...”

Luisteren naar en gehoorzamen aan wie? De islamitische regeringsleiders.

« وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأْمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَبِرْهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا يَكْفِي لِحَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُحَدَّثًا فَاصْبِرْ لِحَدِيثِهِ إِنَّ أَلَسَّ بِكُفْرٍ كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مَنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. »

“..en om te luisteren en te gehoorzamen, ook al is jullie leider een slaaf. Voorwaar, degene van jullie die na mij zal blijven leven, zal veel verschillen zien. Dus houd jullie aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide kaliefen na mij; houd jullie eraan vast en bijt eraan vast met de kiezen.

En wees gewaarschuwd voor de vernieuwde zaken [in de religie], want voorwaar, elke vernieuwde zaak is een innovatie, en elke innovatie is dwaling, en elke dwaling is in het Vuur.”

Dit is het advies van de Boodschapper van Allaah - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - aan zijn gemeenschap: dat je de weg van de vrome voorgangers bewandelt omdat dit het Pad van redding is. En dit is zoals vermeld is in Zijn - de Majesteitelijke en meest Verhevene - uitspraak:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

{En voorwaar, dit is Mijn rechte Pad, dus volg het en volg geen [andere] paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen opdat jullie [Allaah] zouden vrezen.}

[Soerah al-An'aam (6): 153]

[Oftewel:] opdat jullie het Hellevuur en dwaling zouden vrezen, de afgedwaalde groeperingen zouden tegengaan en de juiste weg zouden bewandelen, tot jullie je aansluiten bij jullie Profeet - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - , zijn metgezellen en zijn volgers. En wie zich hieraan vasthoudt - vooral aan het einde der tijden - zal geconfronteerd worden met moeilijkheden die afkomstig zijn van de mensen en degenen die in tegenstrijd [met de waarheid] zijn en hij zal geconfronteerd worden met berispingen en bedreigingen. Dus hij heeft geduld nodig.

Hij zal geconfronteerd worden met verleidingen die hem afhouden van dit pad en met bedreigingen; zaken die hem aantrekken en afschrikken, afkomstig van de afgedwaalde groeperingen en afgeweken wegen. Hij heeft dus geduld nodig. Daarom zei hij - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - :

« بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. »

"De islam is als iets vreemds begonnen, en hij zal weer vreemd worden zoals toen hij begon. Dus Toobaa (het paradijs) voor de vreemdelingen."

Er werd gevraagd: "En wie zijn de vreemdelingen, o Boodschapper van Allaah?" Hij zei:

« الَّذِينَ يَصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ. »

"Degenen die vroom zijn terwijl de mensen corrupt zijn."

En in een [andere] overlevering:

« الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ. »

“Degenen die datgene corrigeren wat de mensen hebben gecorrumpeerd.”

Dus niemand is veilig van dwaling in het nabije leven, het Hellevuur en het hiernamaals, behalve wie dit pad bewandelt: de weg van de vrome voorgangers. En zij zijn degenen waarover Allaah zei:

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾

{En degenen die Allaah en de Boodschapper gehoorzamen, zij zullen in het gezelschap zijn van degenen die Allaah heeft begunstigd vanonder de profeten, waarachtigen, martelaren en vromen. Zij zijn de beste metgezellen! Dat is de gunst van Allaah, en Allaah is voldoende als Alwetende.}

[Soerah an-Nisaa (4): verzen 69-70]

Daarom heeft Allaah het verplicht gesteld voor ons om soerah al-Faatihah te reciteren in elke gebedseenheid van onze gebeden, zowel in het verplichte als het vrijwillige [gebed]. En aan het einde van deze soerah bevindt zich deze geweldige smeekbede:

﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

{Leid ons naar het rechte pad.}

[Soerah al-Faatihah (1): vers 6]

Het is het rechte pad aangezien er afwijkende en misleidende paden aanwezig zijn. Dus jij vraagt Allaah om jou weg te houden van deze [afwijkende] paden en om jou te leiden naar het [rechte] pad. Oftewel: [jij vraagt Hem] om jou te leiden naar het rechte pad en hierop standvastig te maken. In elke gebedseenheid [vraag je dit], vanwege het belang van deze smeekbede! Denk na over de betekenis ervan: het rechte pad.

En wie zijn degenen die dit rechte pad bewandelen? Degenen die Allaah begunstigd heeft.

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾

{Het pad van degenen die U begunstigd heeft.}

[Soerah al-Faatihah (1): vers 7]

Wie zijn degenen die Allaah heeft begunstigd?

﴿ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾

{..van de profeten, de waarachtigen, de martelaren en de vromen. Zij zijn de beste metgezellen!}

[Soerah an-Nisaa (4): vers 69]

En wanneer jij Allaah vraagt om jou te leiden naar dit pad, dan vraag jij Allaah om jou weg te houden van de afgedwaalde en afwijkende paden.

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾

{Het pad van degenen die U begunstigd heeft.

Niet [het pad] van degenen waarop Uw Woede rust.}

[Soerah al-Faatihah (1): vers 7]

Degenen waarop de Woede van Allaah rust: zij zijn de joden, degenen die de waarheid kennen maar er niet naar handelen! En iedereen van deze gemeenschap die de weg van de joden bewandelt, iedereen die de waarheid kent en er niet naar handelt, bevindt zich op de weg van de joden; op de weg van degenen waarop de Woede van Allaah rust. Omdat hij de waarheid kent maar er niet naar handelt. Hij deed kennis op en liet het handelen [ernaar] achterwege! En elke persoon die kennis bezit maar niet handelt naar zijn kennis, behoort tot degenen waarop de woede van Allaah rust.

﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾

{Noch [het pad] van de afgedwaalden.}

[Soerah al-Faatihah (1): vers 7]

En zij zijn degenen die Allaah aanbidden op basis van onwetendheid en dwaling. Zij aanbidden Allaah! Zij verrichten aanbiddingen en zoeken toenadering tot Allaah, maar zij bevinden zich niet op een juist pad, noch op een correcte weg, noch op een bewijs vanuit het Boek en de Soennah, [echter bevinden zij zich] op innovatie! En elke innovatie is een dwaling! Zoals datgene waar de christenen zich op bevinden en eenieder die hun weg bewandelt, eenieder die Allaah aanbidt op basis van een onjuiste weg en onjuiste weg is afgedwaald, afgeweken van het pad en zijn daad is vruchteloos.

Dit is dus een alomvattende smeekbede die wij herhalen in elke gebedseenheid van onze gebeden. Dus laat ons de betekenis ervan overpeinzen en laat ons ermee [Allaah] smeken - met een aanwezig hart en begrip van haar betekenis zodat wij worden verhoord. Na al-Faatihah wordt er "Amien" gezegd, en de betekenis van "Amien" is: "O Allaah, verhoor [de smeekbede]." Dit is dus een geweldige smeekbede voor degene die haar overpeinst.

En zoals we eerder hebben vermeld, degene die de weg van de begunstigen bewandelt zal worden beproefd, geërgerd, gekleineerd, als afgedwaalde worden bestempeld en hij zal worden bedreigd. Dit vergt dus geduld. Daarom is er in de overleveringen vermeld dat wie aan het einde der tijden aan zijn religie vasthoudt, zal zijn zoals degene die hete kolen vasthoudt, vanwege de schade die hij ondervindt. Omdat hij zal worden geschaad door de mensen. Dit vergt dus geduld. Net als degene die hete kolen vasthoudt. Dit [pad] is niet bedekt met bloemen, zoals ze zeggen. Echter bevat [dit pad] moeilijkheden en schade, afkomstig van de mensen. Dit vergt geduld en standvastigheid hierop totdat je jouw Heer – de Almachtige en Majesteitelijke – ontmoet terwijl jij je hierop bevindt, zodat je wordt gered van het Vuur. Als je wordt gered van dwaling in het nabije leven, dan word je gered van het Vuur in het Hiernamaals. Er is geen weg behalve deze. En er is geen redding behalve via deze weg.

Nu zie je dat de mensen de weg van de selef in de steek laten, [je ziet dit] in kranten, tijdschriften en boeken. En zij kleineren ahloes-soennah wal-djamaa'ah en de ware sefiiyyoen, [door te zeggen] dat zij extremisten zijn, takfieriyyoen (mensen die moslims tot ongelovigen verklaren) zijn, enz. Maar dit schaadt [hen] niet. Dit heeft echter invloed op degene die geen geduld en sterke vastberadenheid heeft, dit zou invloed kunnen hebben op hem.

Onder hen zijn er die zeggen, "Wie zijn de selef? De selef zijn slechts een groep zoals alle andere groepen, een sekte zoals alle andere sekten, een partij zoals alle andere partijen. Zij hebben geen onderscheidend kenmerk." Zo zeggen sommigen onder hen, "De selef hebben geen onderscheidend kenmerk, zij zijn slechts een sekte en een groep zoals alle andere groepen en partijen" Hij wil ons weghouden van de weg van de selef met deze woorden.

En onder hen zijn er die zeggen, "Wij zijn niet verplicht om ons vast te houden aan het begrip van de selef en de kennis van de selef. Wij moeten hun weg niet volgen. Echter maken wij onze eigen weg. Wij dienen de regelgevingen opnieuw af te leiden en een nieuw begrip te maken. Dit is een oud begrip! Het begrip van de selef is een oud begrip!" En zij zeggen, "Dit [begrip] is niet geschikt voor deze tijd. Het was alleen geschikt voor hun tijd (d.w.z. de tijd van de selef). Onze tijd is anders." Dus zij leiden de mensen weg van het begrip van de selef. En zij nodigen uit naar een nieuw begrip. Deze [woorden] komen nu veel voor in kranten en tijdschriften, geschreven door de mensen van dwaling.

Zij willen ons wegleiden van de weg van de selef. Want indien wij de weg van de selef niet kennen, ons ervan afwenden en hem niet bestuderen, dan is het enkel toeschrijven aan de selef - zonder kennis en inzicht van hun weg - onvoldoende. Dit is wat zij willen van ons! Zij willen dat wij de weg van de selef, het begrip van de selef en de kennis van de selef verlaten, en dat wij een nieuw begrip innoveren die - zoals zij zeggen - geschikt is voor deze tijd. Terwijl dit een leugen is en de sharie'ah (islamitische wetgeving) van de islaam is geschikt voor elke tijd en plaats totdat het

Uur aanbreekt. En de weg van de selef is geschikt voor elke tijd en plaats. Het is een licht van Allaah - de Almachtige en Majesteitelijke - ! Laat de woorden van die misleiders of afgedwaalden jou niet wegleiden van deze weg. Laat hen jou niet wegleiden ervan.

Imaam Maalik - moge Allaah hem genadig zijn - zei: **“Het laatste [deel] van deze gemeenschap kan niet worden verbeterd behalve door datgene wat het eerste [deel] heeft verbeterd.”** Wat is datgene wat het eerste [deel] heeft verbeterd? Het Boek, de Soennah en het volgen van de Boodschapper - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam . Het handelen naar de Qor-aan en het handelen naar de Soennah. Dit is wat het eerste [deel] van de gemeenschap heeft verbeterd. **“Het laatste [deel] van deze gemeenschap kan niet worden verbeterd behalve door datgene wat het eerste [deel] heeft verbeterd.”**

Dus wie gered wil worden, dient de weg van de selef te leren, zich eraan vast te houden en ernaar uit te nodigen! Dit is de weg naar redding. Dit is de ark van profeet Noeh - ‘alayhie assalaam - ; wie aan boord gaat is gered, en wie hem verlaat is vernietigd en verdronken in dwaling. Dus er is geen redding voor ons behalve in de weg van de selef. En het is niet mogelijk voor ons om de weg van de selef te kennen behalve door het te leren, te onderwijzen en het te bestuderen, terwijl wij Allaah vragen:

﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾

{Leid ons naar het Rechte Pad. Het Pad van degenen die U heeft begunstigd.}

[Soerah al-Faatihah (1): 6-7]

Wij vragen Allaah om ons ernaar te leiden en om ons erop standvastig te maken. Dit is noodzakelijk! Dit is niet een kwestie van slechts beweringen.

“Indien zij de beweringen niet bewijzen, dan zijn ze slechts beweerders.”

Dit is niet een kwestie van slechts toeschrijvingen. Allaah - de Almachtige en Majesteitelijke - zegt:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾

{..en degenen die hen nauwgezet volgden (in geloof)...}

[Soerah at-Tawbah (9): vers 100]

Oftewel: [degenen die hen volgden] met perfectie. En jij zal de overtuiging van de selef nooit met perfectie kunnen volgen behalve door het kennen en het leren ervan. En jij zal er nooit aan vasthouden behalve door het hebben van geduld. En luister niet naar de dwalende beweringen die jou proberen af te houden van dit pad. Dit is de juiste weg, de weg van redding.

« كلها في النار إلا واحدة. »

“..zij zullen allemaal in het Vuur zijn, behalve één [groep].”

Er werd gevraagd: “Wie is die [ene groep], O Boodschapper van Allaah?” Hij zei:

« من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. »

“Degenen die zich bevinden op datgene waar ik en mijn metgezellen zich vandaag op bevinden.”

Dit is de methodologie van de selef! En het is de weg van redding die leidt naar het Paradijs. Er is geen andere weg behalve deze. Alle andere wegen doen dwalen!

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

**{..en volg geen [andere] paden,
want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad.}**

[Soerah al-An'aam (6): vers 153]

Het is het Pad van Allaah! En de andere zijn afdwalende wegen, afwijkende paden! Op elk van die wegen is er een duivel die de mensen ernaar uitnodigt. De Profeet - sallallaahoe 'alayhie wa sallam - vreesde voor ons deze uitnodigers; de uitnodigers van dwaling die de mensen willen afhouden van de weg van de selef. En hij vertelde dat zij uitnodigers zijn aan de deuren van het Hellevuur; wie hen gehoorzaamt, zal worden geworpen in het Hellevuur. Dus men dient heel erg gewaarschuwd te zijn voor hen. En hoe later het tijdperk, hoe groter de vreemdheid wordt en hoe meer beproevingen er zijn. Dus de moslims moeten meer aandacht schenken aan de weg van de selef.

Tot deze die doen dwalen, behoren diegenen die zeggen, “Iedereen is moslim.” Ja, maar op welke weg? Indien de moslims zich bevinden op de weg van de Boodschapper en zijn metgezellen, dan accepteren wij dit. Maar dat ze slechts moslims in naam zijn, terwijl ze zich bevinden op afwijkende paden - op de weg van die-en-die - dan zijn zij afgedwaald en bevinden zij zich op een pad dat leidt naar het Hellevuur. Dit is geen kwestie van het zich slechts toeschrijven aan de islam. Men dient zich toe te schrijven én waarachtig te zijn hierin! En dit is niet mogelijk behalve door profijtelijke kennis en het aandacht schenken aan het studeren.

Daarom zie je dat de geleerden belang hechten aan de geloofsovertuiging en haar verschillende onderwerpen, haar fundamenten en haar kwesties. En zij hebben hierover uitgebreide en korte boeken geschreven, omwille van het bestuderen van de weg van de selef, het aandacht schenken eraan, het vasthouden eraan en het bewandelen ervan.

Dus men dient belang te hechten aan deze kwestie, vooral door het feit dat duisternis en dwaling wijdverspreid zijn. De moslim heeft een licht nodig waarmee hij voortgaat in de duisternissen van dwaling en onwetendheid.

Vandaag de dag zijn er veel die zich voordoen als mensen van kennis en beweren kennis te bezitten, terwijl zij geen kennis hebben opgedaan vanuit de juiste bronnen en fundamenteën. Zij doen deze kennis slechts op bij mensen zoals henzelf of vanuit boeken of vanuit de cultuur - zoals zij zeggen. En deze manier leidt niet naar het goede noch naar het juiste pad. Het is verplicht om de weg van de selef op de juiste manier te leren, eraan vast te houden en te bewandelen. Het is verplicht om geduld te hebben met wat jij meemaakt op dit pad aan blaam, kleinering, enzovoorts. Jullie horen nu de kleinering en de kritiek op degene die zich vasthoudt aan de weg van de selef, en zij zeggen over hem dat hij ouderwets is enzovoorts. Laat hen jou door deze onzin en valsheden niet wegleiden van de waarheid. Houd je vast aan deze juiste weg want het is de weg naar redding. Daarom zei hij:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي
تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ.»

“Houd jullie aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide kaliefen na mij; houd jullie eraan vast en bijt erop met de kiezen.”

« فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. »

“Voorwaar, degene van jullie die in leven zal blijven na mij, zal veel verschillen zien. Dus houd jullie aan mijn Soennah.”

Wanneer geschillen zich voordoen, zal niets een persoon redden behalve het vasthouden aan de Soennah van de Boodschapper - sallallaahoe 'alayhie wa sallam - en de Soennah van zijn rechtgeleide khaliefen. Dit is de weg naar redding. Dit is de weg van veiligheid, de weg naar het Paradijs.

Dus wij moeten ons focussen op de weg van de selef, en wij dienen er niet van te worden weggeleid door degene die hem kleineert of hem bekritiseert. Zijn belang wordt hierdoor niet verminderd in onze zielen; sterker nog, dit vergroot zijn belang in onze zielen. Want zij bestrijden deze weg alleen maar omdat het de weg van waarheid is, en zij wensen dwaling.

Dus wees gewaarschuwd voor hen, o dienaren van Allaah! En neem geen genoegen met het zich slechts toeschrijven [aan deze weg], en neem geen genoegen met het zich voordoen als iemand met kennis zonder het leren en vergaren van kennis bij de

geleerden, degenen die bekend staan om hun kennis en die standvastig zijn op de juiste weg.

Dus blijf weg van deze afwijkende paden waarvoor Allaah ons heeft gewaarschuwd:

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

**{..en volg geen [andere] paden,
want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn pad.}**

[Soerah al-An'aam (6): vers 153]

[“Zijn pad” in dit vers is] de weg van Allaah - Vrij is Hij van elke tekortkoming, de meest Verhevene -, het pad van Allaah.

Vandaar dat wij een dringende behoefte hebben aan deze weg, vooral door de toename van beproevingen tegenwoordig, de grote hoeveelheid uitnodigers naar dwaling en de vele media die het slechte verspreiden onder de mensen. Complexe media van het slechte dat de mensen bereikt in hun huizen en terwijl zij zich in hun bedden bevinden. Deze media nodigen hen uit naar dwaling, losbandigheid, verboden begeerten en naar afwijkende ideologieën, en zij noemen dit ruimdenkendheid en cultuur. En zij zeggen dat de mensen niet ouderwets en streng moeten zijn.

De moslim dient zich door dit soort uitspraken niet weg te laten leiden van de weg van de selef, de weg van de selef en de kennis van de selef. De weg van de selef is veiliger, bevat meer kennis en is wijzer dan de weg van de latere generaties. De kennis van de selef is zuiver en genomen van het Boek en de Soennah, terwijl de kennis van de latere generaties vreemde zaken en veel verwarring bevat en niet zuiver is. Wat betreft de kennis van de selef, die is zuiver. Daarom zie je bij de boeken van de selef: hoe ouder ze zijn, des te zuiverder zij zijn en hoe minder overbodigheden zij bevatten. Daarom zei de grote geleerde Ibn Radjab - moge Allaah hem barmhartig zijn - in zijn boek genaamd, “De superioriteit van de kennis van de selef over de kennis van de latere generaties.”:

“De woorden van de selef zijn weinig maar hun kennis is overvloedig, terwijl de woorden van de latere generaties talrijk zijn maar hun kennis weinig is.”

Dus wij dienen aandacht te schenken hieraan. Dit is de weg van de selef, en er is geen redding voor ons behalve door het bewandelen ervan en het geduldig zijn erop, nadat we het kennen en leren op de juiste manier. Niet op een verzonnen en onduidelijke manier, met valse zaken die toegeschreven worden aan de selef en niet tot hun weg behoort. Dus wij dienen op onze hoede te zijn hiervoor!

Dit is een kort woord omtrent dit onderwerp, het is niet mogelijk voor mij om elk aspect ervan toe te lichten. Maar Allaah - de Almachtige en Majesteitelijke - zei:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

{En vermaan: want voorwaar, de vermaning baat de gelovigen.}

[Soerah ad-dhaariyaat (51): vers 55]

﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى سَيَذَكِّرْ مَنْ يَخْشَى﴾

{Vermaan daarom, als de vermaning [hen] baat.

Wie [Allaah] vreest zal zich laten vermanen.}

[Soerah al-A'laa (87): vers 9-10]

Wij vragen Allaah - de Almachtige en Majesteitelijke - dat Hij ons en jullie succes schenkt om correcte daden en uitspraken [te verrichten], dat Hij ons en jullie standvastig houdt op de waarheid, deze blijven bewandelen en geduld hebben met de moeilijkheden [die we daardoor ondervinden].

Moge de salaah (prijzingen) en de salaam (vrede) van Allaah op onze Profeet Mohammed, zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

BRON: [HTTP://WWW.ALFAWZAN.AF.ORG.SA/NODE/15030](http://www.alfawzan.af.org.sa/node/15030)